



AKIL KÜPÜ

Kozagaç Abdulhamit Han Ortaokulu

Mayıs 2019

Sayı:1

100
MİLLİ MÜCADELE'NİN YÜZÜNCÜ YILI

K. Atatürk

MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILI
ATATÜRK ÖZEL SAYISI

KOZAĞAÇ ORTAOKULU

KURTULUŞA GİDEN YOL

Türk Milleti en güç ve zor şartlar altında gerçekleştirdiği milli mücadelesi ve onu takip eden Türk İnkılabı ile siyasi ve hukuki açıdan modern bir devlet, sosyal açıdan da ileri ve medeni bir toplum olma tercihini yapmıştır. İnkılabın amacını teşkil eden yeni devlet kurma ideali Osmanlı İmparatorluğunun tarihe intikali ile fiilen sona ermesiyle ortaya çıkmıştır. Bu devletin kurulabilmesi için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk milleti hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.

Dergimizin bu sayısında Türk Milletinin Atatürk'ün önderliğinde kazandığı bu büyük zafere giden yol, Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlık ve teşkilât kurmadaki üstün niteliğini gösterdiği ilk yer olan Trablusgarp'tan başlayarak anlatılmaya çalıştık. Milli mücadelenin başlangıcının 100. Yılı anısına hazırladığımız Mustafa Kemal Atatürk özel sayımızı keyifle okuyacağınızı biliyoruz. Bu derginin hazırlanmasında emeği geçen Kozağaç Ortaokulu Müdürü Hasan ARDALI başta olmak üzere Öğretmen arkadaşlarımız ve ulu önderlerini unutmayan değerli öğrencilerimize teşekkür ederim.

Feyza AYDIN
Türkçe Öğretmeni
EDİTÖR

MAYIS 2019

KOZAĞAÇ ORTAOKULU

Adına sahibi
Hasan ARDALI

Editör
Feyza AYDIN

Yayın Kurulu
Türkçe Zümresi

Tasarım:
Feyza AYDIN
Türkçe Öğretmeni

DERGİ HAZIRLAMA EKİBİ:

Z

Miray KARADEMİR
Azad KARAMAN
Yezda GÖNEN
Esmâ SONGUR
Zehra ALTINBULAK
Ceren ŞAHİN
Ece FİDAN
Tuana KÖLE
Mert Bekir SÜNKÜ
Mehmet AKKAYA
Nehir BAYSU

Eğitimde Kalite



“KÜÇÜK HANIMLAR,KÜÇÜK BEYLER! SİZLER HEPİNİZ GELECEĞİN BİR GÜLÜ,YILDIZI,BİR MUTLULUK PARILTISISİNİZ! MEMLEKETİ ASIL AYDINLIĞA BOĞACAK SİZSİNİZ.KENDİNİZİN NE KADAR ÖNEMLİ,KIYMETLİ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNEREK ONA GÖRE ÇALIŞINIZ. SİZLERDEN ÇOK ŞEY BEKLIYORUZ.”

MUSTAFA KEMAL (17.10.1922.BURSA)

Hepimiz büyüklerimizden dinler, kitaplardan okuruz: Yurdumuzun düşmanlardan kurtulmasına önderlik eden Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Atatürk. Yurdumuzu yeni baştan imar eden Atatürk. Bizi egemen ve özgür kılan Atatürk. Bugünkü modern Türkiye'nin kurucusu yine Atatürk. Her yeni, güzel, çağdaş, olumlu ve bilime uygun gelişmenin temeli O'dur, Atatürk'tür.

Atatürk, Türk ulusunun atasıdır. Ulusuna sayılamayacak kadar çok hizmetleri vardır. Atatürk, bununla da yetinmeyip sık sık yaptığı yurt gezilerinde halkın dertlerini ve dileklerini dinleyip, çareler aramıştır. Büyükle büyük, küçükle küçük olmasını bilmiştir. Yaşlılara saygısını, küçüklere sevgisini her zaman hissettirmiştir. Ulusun geleceği olan çocukların yetişmesinde, eğitim ve öğretimlerini yapmalarında çok büyük çabaları olmuştur.

Her gittiği yerde çocukları sevmiş ve onlara ilgi göstermiştir. Geleceğimizin güvencesi ve umudu çocuklarımızdır. Bu düşünceyle yola çıkan, yaptığı ve başardığı her şeyi, Türk Ulusuna borçlu olduğunu kabul eden Atatürk, bunları Türk gençliğine ve Türk çocuklarına emanet etmiştir.

Bu kutsal emaneti dünya durdukça yüceltmek ve yaşatmak bizlere düşmektedir. “Ulusların İstikballeri gelecek nesillere bağlıdır.” diyen büyük önder Atatürk'ün Türk gençlerine ve çocuklarına olan güveni sonsuzdur. Türk ulusu, Türk gençliği, Türk çocukları olarak, Atamızın aydın izinden yürümeyi en büyük ödev olarak biliyoruz. Ve emanetlerini yüceltip korumaya ant içiyoruz.

Dünyada ilk kez çocuklarına bir bayram armağan eden Türk Ulusu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir “Dünya Çocukları Bayramı” işlevine sokarak Türk ve dünya çocuklarının sevgi, hoşgörü ve bağlılıklarıyla yarının huzur dolu, barışçı dünyasının temellerini atmış bulunmaktadır. Bu çok güzel ve anlamlı bayramın onuru ve gururunu tüm Türk Ulusu ve bu ulusun çocukları olarak paylaşıyor, bunun bilincinde olduğumuzu hissediyoruz.

Hasan ARDALI
Okul Müdürü

İÇİNDEKİLER

Atatürk'ün Hayatı	5
Atatürk'ün Bilime verdiği Önem	21
Albert Einstein'ın Atatürk'e Yazdığı Mektubun Hikayesi.....	24
Atatürk'ün Matematik Alanında yaptığı Çalışmalar.....	26
Atatürk'ün spora ve Sporcuya Verdiği Önem	38
Atatürk Hangi Takımı Tutuyordu	30
Atatürk'ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem	31
Atabarı'nın Atatürk'le Sonsuzluğa Uzanan Hikayesi	33
Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem	35
Atatürk'ün 19 Mucizesi.....	36
Things About Atatürk	37
Mustafa Kemal Atatürk Life	38
Öğrenci Şiirleri ve Yazıları.....	39

ATATÜRK'ÜN HAYATI

19 Mayıs 1881

Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın "MUSTAFA" adını verdikleri çocukları, Selanik Kasımiye Mahallesi, Islahane Caddesi'ndeki evde, bugün müze olarak kullanılan iki katlı pembe evde dünyaya geldi.



Annesi



Babası

1888-1893

Mustafa çok kısa bir süre Mahalle Okulu'nda okuduktan sonra, modern eğitim yapan Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdi. Babası ölünce, annesiyle dayısının çalıştığı çiftliğe gitti. Orada tarla bekledi, daha sonra annesiyle Selanik'te oturan teyzesinin yanına döndü. Burada kısa bir süre Mülkiye Hazırlık Okulu'na devam etti.



1893

Küçük Mustafa, Selanik Askeri Okulu'na (rüştiye'ye) girdi. Sınıfta aynı adı taşıyan Matematik Öğretmeni Mustafa, sınıf birincisi olan küçük Mustafa'nın adını "Mustafa Kemal" olarak değiştirdi

1906

Mustafa Kemal, Manastır Askeri Okulu'na (idadiye) girdi.

13 Mart 1899

Mustafa Kemal, İstanbul'da Harp Okulu'na girdi.

10 Şubat 1902

Mustafa Kemal, Harp Okulu'ndan mezun oldu. Kurmay Okulu'nda öğrenci iken tarihsel konulara ilgi duydu. Bu sıralarda kimi arkadaşlarıyla el yazısı bir dergi çıkardı.



11 Ocak 1905

Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu. Merkezi Şam'da bulunan 5. ordu emrine verildi.

1906

Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla Şam'da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni" kurdu.



1907

Mustafa Kemal, gizlice Selânik'e giderek, bu cemiyetin orada bir şubesi açtı.



1909

13 Nisan 1909

Mustafa Kemal, Selanik'te bulunduğu sırada, İstanbul'da, 31 Mart Olayı oldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu, Selanik'ten İstanbul'a yürümeye başladı. Mustafa Kemal, bu ordunun kurmaybaşkanı idi.

22 Eylül 1909

Mustafa Kemal, Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada: "Devletin iç ve dış tehlikelere karşı koyabilmesi için güçlü bir orduya ve partiye ihtiyacı bulunduğunu, fakat bunların ayrı ayrı çalışması gerektiğini" söyledi. Bu görüşünden dolayı ittilhatçılarla arası açıldı.



1910-1911

1910

Mustafa Kemal, Arnavutluk isyanının bastırılmasında kurmay başkanı olarak görev yaptı. Aynı yıl içinde, Fransız ordularının manevralarını " izlemek üzere bir askerî heyetle Fransa'ya gitti.



13 Eylül 1911

Mustafa Kemal, İstanbul'daki Genelkurmay Karargâhı'nda görevlendirildi.

5 Ekim 1911

Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de italyanlara karşı savunma savaşlarına katıldı.



27 Kasım 1911

Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta bulunduğu sırada binbaşılığa terfi etti.

1912-1913

9 Ocak 1912

Mustafa Kemal, Trablus-İtalyan-Osmanlı Savaşı'nda Tobruk saldırısını başarıyla yürüttü.

8 Ekim 1912

Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine anavatana dönerek, Bolayır'da kurulan kolordunun harekât şubesi müdürlüğüne getirildi.

25 Kasım 1912

Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Birlikleri Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

1913

Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı oldu.



2 Şubat 1915

Mustafa Kemal Eceabat (Maydos)'ta bulunan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı.



18 Mart 1915

İngiliz ve Fransızların büyük bir donanma ile Çanakkale Boğazı'nı zorlamaları üzerine. Mustafa Kemal, burada düşman birliklerini denize dökerek Çanakkale Deniz Zaferi'ni kazandı.

25 Nisan 1915

Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri, Arıburnu'nda çıkarma yapan İngiliz ve Anzaklar'ın saldırılarını durdurdu.

1 Haziran 1915

Mustafa Kemal, Albaylığa terfi etti.

8/9 Ağustos 1915

Mustafa Kemal, Anafartalar Komutanlığı'na atandı. 10 Ağustos'ta düşmanı yenilgiye uğrattı.



5 Ocak 1918

Mustafa Kemal, Almanya'dan geri döndü.

16 Ağustos 1918

Mustafa Kemal, yeniden 7. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Düşmana karşı Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı kurdu.

26 Ekim 1918

Halep yakınlarında düşman saldırısını durdurdu.

31 Ekim 1918

Mustafa Kemal, Limon Fon Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı teslim aldı.





13 Kasım 1918

Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü. 228

21 Kasım 1918

Mustafa Kemal, Fethi Bey'le (Okyar) İstanbul'da Mimbber Gazetesi'ni çıkarttı.

1919

20 Nisan 1919

Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.

30 Nisan 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya tayin edildi.

15 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal, Vahdettin'le görüştü.

16 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal, Bandırma Vapur'uyla İstanbul'dan Samsun'a hareket etti.

19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal, Salı günü sabah saat sekizde Samsun'a çıktı.

28 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınladığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'm başlattı.

21/22 Haz-

iran 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, "Amasya Genelgesi"ni yayınladı.

25 Haziran 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas yoluyla Erzurum'a hareket etti.

3 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paşa, "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.

8 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paşa, çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etti. Türk ulusunun bir kişisi olarak vatani ve ulusu kurtarmak için çalışmalara başladığını açıkladı.



23 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, "Misak-ı Millî Kararları" kabul edildi.

4 Eylül 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi.

11 Eylül 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi.

12 Eylül 1919 - Mustafa Kemal, illere ve komutanlıklara, İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesildiğini bildirdi.

20/22 Ekim 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı.

7 Kasım 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti ile Sivas üzerinden Ankara'ya geldi.

28 Aralık 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'lularla yaptığı konuşmada: "Vatanı düşman istilâsından mutlaka kurtaracağız. Fakat vazifemiz bununla bitmeyecektir. Medenî milletler arasında yerimizi alacağız." diyordu.

1920-1921-1922

10 Ocak 1920



"Hâkimiyet-i Milliye" Gazetesi Ankara'da kuruldu.

12 Ocak 1920

Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı.

28 Ocak 1920

"Misak-ı Milli", Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da yaptığı gizli toplantıda kabul edildi.

16 Mart 1920

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgalini. İstanbul Hükümeti'ne ve

bütün devletlere gönderdiği bir yazı ile protesto etti.

19 Mayıs 1920

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçen Osmanlı milletvekillerine bir çağrı da bulunarak, olağanüstü yetkilere sahip ve ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi.

23 Nisan 1920

Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24 Nisan 1920

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.

11 Mayıs 1920

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idam cezasına çarptırıldı. Bu karar,





10 Ağustos 1920

İstanbul Hükümeti ile itilâf Devletleri arasında, Türkiye'yi parçalayan ve bağımsızlığımızı sona erdiren SEVR ANTLAŞMASI imzalandı.

13 Eylül 1920

Halkçılık programı, Mustafa Kemal Paşa tarafından TBMM'sinde okundu.



29 Eylül 1920

TBMM'si kuvvetleri, Sarıkamış'ı düşman istilâsından kurtardı.

30 Ekim 1920

TBMM'si kuvvetleri, Kars'ı düşman işgalinden kurtardı.

8/9 Aralık 1920

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Moskova Büyükelçiliğine; Genelkurmay Başkanı İsmet Bey (İnönü) de Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı.

2/3 Aralık 1920

Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırı çizen belge, TBMM'si ile Rusya arasında yapılan Gümrü Antlaşmasıyla tespit edildi.



5 Aralık 1920

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'dan gelen Osmanlı delgeleleri ile (İzzet ve Salih Paşalar) Bilecik Tren İstasyonu'nda görüştü.

25 Aralık 1920

Mustafa Kemal Paşa; "Hiçbir kimse, hiçbir neden ve sebeple Ankara'daki Hükümet'in bilgisi olmadan kuvvet toplamaya yetkili değildir, "bildirisini yayınladı.

29 Aralık 1920

Kuva-i Seyyare Komutanı Çerkez Ethem ve aradaşlarının ulusal otoriteye karşı oldukları anlaşıldı.



10 Ocak 1921

Yunanlılarla yapılan Birinci İnönü Savaşı'nda, Mustafa Kemal Paşa, İnönü'ye çektiği bir telgrafa: "... Bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilâsından tamamiyle kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'dan dilerim., "diyordu.

20 Ocak 1921

Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasası kabul edildi.

12 Mart 1921

Mehmet Akif'in yazdığı İstiklâl Marşı, TBMM'si tarafından millî marş olarak kabul edildi.

16 Mart 1921

TBMM'si ile Rusya arasında "Moskova Antlaşması" imzalandı.

1 Nisan 1921

Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü'ye çektiği telgrafa: "Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun makûs talihini de yendiniz." diyordu.

10 Mayıs 1921

Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle, TBMM'sinde "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal, bu grubun başkanlığına seçildi.

21 Haziran 1921

Mustafa Kemal Paşa, Fransız elçisi F. Boullion ile Ankara'da görüştü.

5 Ağustos 1921

TBMM'si tarafından geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, yaptığı konuşmada şöyle diyordu: "Efendiler., düşmanı kesinlikle yeneceğimize dair olan güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada, bu gönül dolusu güvenimi, yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün âleme karşı ilân ederim".

23 Ağustos 1921

Bu tarihte 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı. Başkomutan, orduya yayınladığı bir emirde: "Müdafaa hattı yoktur; müdaffa sathı vardır. O sath bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." diyordu.



19 Eylül 1921

Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından "Mareşallik ve Gazi" unvanı verildi.

20 Ekim 1921

Fransa Hükümeti'nin Ankara Hükümeti'ni tanınması ve Fransa, Türkiye arasında Ankara Antlaşması'nın imzalanması.

5 Ocak 1922

Fransızların çekilmesiyle Türk Ordusu'nun Adana'ya girişi.

26 Ağustos 1922

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topçu ateşiyle başlattı.



30 Ağustos 1922

Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar'da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğrattı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.

30/31 Ağustos 1922

Kütahya kurtuldu. Belediyeye Türk Bayrağı çekildi.

1 Eylül 1922

Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordu- lar! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!"

2 Eylül 1922

Yunan askeri birlikleri komutanı General Trikopis ile Digenis esir alındı. Ertesi günü Mustafa Kemal'in huzuruna getirildiler.

9 Eylül 1922

Türk ordusu İzmir'e girdi. Türk Bayrağı Kadife Kale'ye çekildi.

10 Eylül 1922

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi. Aynı gün Türk Ordusu, Bursa'yı düş- mandan geri aldı.



3 Ekim 1922

Mudanya Konferansı toplandı. Bu tarihte Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, İngiltere delegesi General Harrington, Fransız delegesi General Charpy ile İtalyan delegesi General Monbelli bir araya geldiler.

11 Ekim 1922

Mudanya Ateşkesi imza edildi.

1 Kasım 1922

Mustafa Kemal'in emriyle, TBMM'si tarafından saltanat kaldırıldı.

17 Kasım 1922

Vahdettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan ayrıldı.

20 Kasım 1922

Lozan'da barış görüşmelerinin başlaması.

25 Kasım 1922

Edirne'deki düşman yönetiminin TBMM'si Hükümetine geçmesi.

26 Kasım 1922

Çanakkale'deki yönetimin TBMM'si Hükümeti'ne geçmesi.



LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

17 Şubat 1923

Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İzmir'de ik kez "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.

23 Nisan 1923

4 Şubat'ta kesilen Lozan Konferansı'nın yeniden başlaması.

24 Temmuz 1923

Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

2 Aralık 1922

Anadolu'daki yenilgileri nedeniyle Yunan hükümet üyeleri ile Yunan orduları başkomutanı Hacıanesti Atina'da idam edildi.

1923 - 1924

14 Ocak 1923

Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de öldü.

20 Ocak 1923

Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım'la evlendi. 5 Ağustos 1925 günü boşanarak ayrıldılar.

4 Şubat 1923

Lozan Konferansı, önemli görüş ayrılıkları nedeniyle kesildi.



13 Ekim 1923

Çıkarılan bir yasayla Ankara, Hükümet merkezi yapıldı.

29 Ekim 1923

Anayasa değişikliği yapılarak Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasında, oybirliği ile Cumhurbaşkanlığına seçildi.

3 Mart 1924

Eğitimi birleştiren yasa kabul edildi. Halifelik kaldırıldı. Osmanlı hanedanı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkartıldı.

20 Nisan 1924

Yeni Anayasa (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu) kabul edildi).

1925-1926

13 Şubat 1925

Doğu'da Şeyh Sait isyanı başladı. 13 Mayıs 1925 tarihinde bu isyan kesin olarak bastırıldı.

27 Ağustos 1925

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, şapka ile inebolu Türk Ocağı'na geldi. Kastamonu gezisi boyunca giysi yeniliği hakkında konferanslar verdi, toplantılar yaptı.

2 Eylül 1925

Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Din görevlileri hakkında giysi değişikliği ile ilgili kararname çıkarıldı.

25 Kasım 1925

Şapka Kanunu onaylanarak yürürlüğe girdi.

30 Kasım 1925

Tekke, zaviye ve türbelerde çalışan kişilerin tüm unvanları bir yasa çıkartılarak yasaklandı.

26 Aralık 1925

Bir yasa çıkartılarak uluslararası saat ve takvim kabul edildi.

17 Şubat 1926

Medenî Kanun kabul edildi. Türk kadını medenî haklara kavuştu. Çok evlilik yasaklandı. Hukuk düzenimiz çağdaşlaştırıldı.

20 Mayıs 1926

İlkokul öğretmenleri hakkında yasa çıkartıldı.

5 Haziran 1926

Türkiye, İngiltere ve Irak arasında, Türk-İrak sınırını belirten antlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

15/6 Haziran 1926

Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya izmir'de suikast düzenlendi. Eylemi düzenleyenler yakalanarak idam edildi. Bu üzücü olaydan sonra Gazi Mustafa Kemal, Türk Ulusu'na yayınladığı bir duyuruda şöyle diyordu: "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak o lacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır".

3 Ekim 1926

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

1927- 1928

15/20 Ekim 1927

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Büyük Söylev'ini okudu.

1 Kasım 1927

Gazi Mustafa Kemal Paşa, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

4 Kasım 1927

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci heykeli, Ankara Etnografya Müzesi önüne dikildi.

28 Ekim 1927

Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı yapıldı. O tarihteki nüfusumuzun 13 milyon 650.000 olduğu belirlendi.

10 Nisan 1928

Anayasa değişikliği yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lâik bir devlet haline getirildi.

24 Mayıs 1928

Uluslararası rakamların kullanılmasıyla ilgili yasa çıkartıldı.

28 Mayıs 1928

"Millet Mektepleri" açıldı. Türk vatandaşlığı yasası çıkartıldı.



1 Kasım 1928

Yeni Türk Harfleri'nin kabul ve uygulanmasıyla ilgili yasa TBMM'si tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.



1929-1930-1931

5 Ocak 1929

TBMM'sinden çıkartılan bir yasa ile Anadolu-Bağdat, Mersin, Tarsus, Adana demir yolları ile Haydarpaşa Limanı satın alındı.

3 Nisan 1930

Menemen'de Cumhuriyete karşı ayaklanma yapıldı. Öğretmen yedeksubay Kubilây bu olayda şehit edildi.

12 Nisan 1931

Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu kuruldu.

15 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemal, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

25 Ekim 1931

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Balkan Konferansı'nın Ankara'da yapılan kapanış toplantısında: "... Balkan milletleri kardeştir... İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlık dışıdır", diyordu.

1932- 1933

12 Temmuz 1932

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Türk Dil Kurumu kuruldu.

4 Ekim 1932

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Diyarbakır gazetesi sahibine verdiği bir demeçte: "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, istanbullu, Trakyalı, Makedonyalı, hep bir ırkın evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır", diyordu.

26 Ekim 1933

Türk kadınlarına köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve seçme hakkı tanındı.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü törenlerinde "ONUNCU YIL SÖYLEVİ"ni okudu. Bu söylevinin bir yerinde şöyle diyordu: ".. Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla, geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

1934- 1935

21 Haziran 1934

Soyadı Yasası kabul edildi. Bütün Türk yurttaşlarının öz adından başka bir soyadı taşımaları zorunlu hale getirildi.

24 Kasım 1934

Gazi Mustafa Kemal'e, TBMM'sinin çıkardığı bir yasa ile 'ATATÜRK' soyadı verildi.



3 Aralık 1934

Hangi dinden olursa olsun, ülkemizde din adamlarının mâbet ve âyinler dışında dinsel giysi kullanmaları yasaklandı.

5 Aralık 1934

Anayasa değişikliği yapılarak, Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

14 Haziran 1935

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş yasası mecliste onaylanarak kabul edildi.

11 Aralık 1935

Atatürk, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törene gönderdiği kutlama yazısında şöyle diyordu: "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur, işte parola budur!..."

1936- 1937**20 Temmuz 1936**

Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Boğazlar tamamıyla Türk egemenliğine geçti. Türk askeri, "gayri askeri" adı verilen yerlere girdi.

9 Ekim 1936

Türk Hükümeti, Fransız Hükümeti'ne bir nota vererek Antakya ve İskenderun sancağına bağımsızlık verilmesini istedi.

27 Ocak 1937

Hatay'ın Bağımsızlığı, Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.

5 Şubat 1937

TBMM'sinin aldığı bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na: "Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik, devrimcilik" ilkeleri kondu.

9 Haziran 1937

Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması için yasa çıkartıldı.

11 Haziran 1937

Atatürk, Trabzon'dan, Cumhuriyet Hükümeti'ne, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk Ulusuna bağışladığını bildirdi.

25 Ekim 1937

İnönü Başbakanlıktan çekildi. Başbakanlığa Celâl Bayar atandı.

28/29 Ekim 1937

Atatürk, son kez Ankara'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.



1938

14 Ocak 1938

Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında kurulan "Sâdâbat Paktı", TBMM'si tarafından onaylandı.

19 Mayıs 1938

Atatürk, son kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi. Rahatsız olmasına karşın Hatay sorunuyla ilgili güney gezisine çıktı.



20 Mayıs 1938

Atatürk, Mersin'de askeri geçit törenini izledi.

24 Mayıs 1938

Atatürk, Adana'da askeri geçit törenini izledi.

3 Temmuz 1938

Antakya'da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında, Hatay'la ilgili bir antlaşma imzalandı.

4 Temmuz 1938

Hatay bunalımı nedeniyle feshedilen Türk Fransız Dostluk Anlaşması Ankara'da yeniden imzalandı.

5 Temmuz 1938

Türk askeri birlikleri, coşkun sevgi gösterileri içinde Hatay ve İskenderun'a girdi. Anlaşmada öngörülen yerlerde göreve başladı.

2 Eylül 1938

Hatay Millet Meclisi toplandı; Tayfun Sökmen'i Devlet Başkanı seçti.

7 Eylül 1938

Hatay Millet Meclisi Başkanı A. Melek, Hükümet Programı'nı sunuşunda şöyle diyordu: ".. Programımızın ruhu ve esası KEMALİZM rejimi ve bütün icabatıdır.."

17 Ekim 1938

Atatürk, yakalandığı hastalıktan kurtulmayarak ilk komaya girdi.



29 Ekim 1938

Atatürk'ün bulunamadığı Cumhuriyet Bayramı büyük bir üzüntü içinde kutlandı. Cumhuriyetin 15. yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün hasta yatağından Türk Ordusu'na yayınladığı son bildiride şöyle diyordu: “... Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet ışıklarını taşıyan Kahraman Türk Ordusu Türk vatanının ve Türklük dünyasının şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan görevini her an yapmaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük milletimizin tam bir inan itimatınız vardır”.

8 Kasım 1938

Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığını bildiren bir rapor yeniden yayımlandı.



10 Kasım 1938

Saat dokuz beş geç, Türk Ulusu'nun yetiştirdiği bu en büyük Türk, son nefesini vererek hayattan ayrıldı.

21 Kasım 1938

Atamızın tabutu, geçici olarak Etnografya Müzesi'ne kondu.

10 Kasım 1953

Atamızın tabutu, yapılan büyük bir törenle bugünkü Anıt-Kabre kaldırıldı.

Deniz ZENGİN

8-C

ATATÜRK'ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk ün önem verdiği ve savunduğu kavramların hayatımızla olan uyumunu, hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk ün bilim konusuna yaklaşımı, bunun bir başka örneğidir. Atatürk, "İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferдинin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur" derken, konuya olan ilgisini ön plana çıkartmaktadır.



Türk Milleti, gerçek karakterine ters düşen, cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtulmak için, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeli; hedeflerine ulaşmak için bir an önce harekete geçmelidir. Bu hedeflere ulaşmak için gereken herşey yapılmalıdır. Türk Milletinin üstün karakteri bunu yapacak güçtedir. Atatürk ün bilime verdiği önem de, Türk Milletini bu hedefe ulaştıracak yollardan biri olduğu düşünülerek değerlendirilmelidir.

Atatürk; bilim ve fen hakkındaki görüş ve düşüncelerini şöyle ifade etmektedir:

" Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol göstericisi ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. Gözlerimizi kapayıp tek başımıza

yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.

Hiçbir tutarlı kanıtı dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.



Başarılı olmak için aydın sınıf ve halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak önemlidir. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.

İlerlemek yolunda yapılacak her önemli teşebbüsün, kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların en az dereceye indirilmesi için tedbir ve teşebbüslerde hata yapmamak lazımdır. İnsanların hayatına,



faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icad yeteneğidir. Manevi kuvvet ise özellikle ilim ve iman ile yüksek bir şekilde gelişir. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir, mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Her yeni yetişen kendinden eskisini beğenmeyecek kadar yükselirse, ancak o zaman gelecek nesiller birbirinden kademe kademe yüksek seviyede bir yükselme grafiği meydana getirebilir ki, insanlığın ilerlemesinin amacı da budur. Bir millet için mutluluk olan bir şey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birini mutlu ettiği

halde diğerini mutsuz edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, ancak unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin tarihini, ruhunu, geleceklerini gerçek, sağlam, dürüst bir görüşle görmeliyiz. Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmak lazımdır.

Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupaya, Amerikaya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur. Hayati gerçekleri bilerek, bilmeyenlere de uygun bir yol ile veya zor ile anlatarak amacımıza yürüyeceğiz. Bizi o amaca varmaktan alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge haline koymak için ilerlememizi istemeyenlerdir. Fakat çiftçi arkadaşlar, muhterem babalar, bizim için bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır: O da içimizden çıkması muhtemel olan hainlerdir. Akli eren, memleketini seven, gerçeği gören kimselerden böyle bir düşman çıkmaz. İçimizden böyleleri çıkarsa onlar ya akli ermeyen cahiller, ya memleketini sevmeyen kötüler, ya gerçeği görmeyen körlerdir. Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de, özellikle sizlerin içinizde görüldüğü gibi, gerçeği gören gerçek bilginler çıkar.





Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve mutlu Türkiye ideale ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur. İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.

Harp sanayi kuruluşlarımızı, daha çok geliştirme ve genişletme için alınan tedbirlere devam edilmeli ve sanayileşme çalışmamızda da ordu ihtiyacı ayrıca gözönünde tutulmalıdır. Bütün uçaklarımızın ve motörlereinin memleketimizde yapılması ve hava harp sanayimizin de bu esasa göre geliştirilmesi gerekir. Hava kuvvetlerinin kazandığı önemi gözönünde tutarak, bu çalışmayı planlaştırmak ve bu konuyu layık olduğu önemle milletin görüşünde canlı tutmak lazımdır. İlim, tercüme ile olmaz, inceleme ile olur. İlim ve özellikle sosyal bilimlerde dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki, beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz (ödün) vermediğimizi akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."

Mert Bekir SÜNKÜ
8-A

Albert Einstein'ın Atatürk'e Yazdığı Mektubun Hikayesi

Dünya tarihine yön veren önemli isimlerden Albert Einstein'ın 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu biliyor muydunuz? Gelin o mektubu ve hikayesini yakından inceleyelim.

O yıllarda henüz Berlin Üniversitesi'nde ders veren Albert Einstein, işleri zorlaştıran Nazi baskısına dayanamayıp Paris'e taşındı.

Ancak Almanya'da bulunan Yahudi profesörler hala güvende değillerdi. Bu değerli ve tecrübeli insanlar sığınacakları güvenli bir ülke arıyorlardı.

Tam da bu nedenden ötürü 17 Eylül 1933'te Albert Einstein imzası taşıyan bir mektup OSE tarafından Atatürk'e teslim edilmek üzere TC Başbakanlığı'na gönderildi.

"Ekselansları" şeklinde başlayan mektup Türkiye'ye ulaşmış.



Bu mektubu okuyan dönemin Başbakanı İsmet İnönü, mektubu o dönemde görev yapan Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey'e gönderdi. Lakin sonuç olumsuzdu.

Ve Einstein'a şu şekilde cevap mektubu gönderdi: Saygıdeğer profesör,

İktidardaki hükümetin politikası gereği Almanya'da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını yerine getiremeyen 40 profesör ve doktorun Türkiye'ye kabulünü dileyen mektubunuzu aldım. Bu beylerin hükümetimiz kuruluşlarında bir yıl ücretsiz çalışmayı kabul ettiklerini gördüm. Teklifiniz çok çekici olmasına rağmen ülkemiz kanun ve nizamları gereği size olumlu cevap verme imkânı göremiyorum. Saygıdeğer profesör, bildiğiniz gibi şu anda 40'tan fazla profesör ve doktor istihdam etmiş durumdayız. Çoğu benzer nitelik ve kapasitede olan bu şahıslar da aynı politik şartlar altındadırlar. Bu profesör ve doktorlar burada geçerli kanun ve şartlar altında çalışmayı kabul etmişlerdir. Şimdiki halde, çeşitli kültür, dil ve kökenlerden gelmiş üyelerle çok hassas bir oluşum geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle içinde bulunduğumuz şartlar gereği daha fazla personel istihdam etmemizin mümkün olmadığını üzülerek bildiririm.

Saygıdeğer profesör,

Arzunuzu yerine getirememenin üzüntüsünü ifade eder, en iyi duygularıma inanmanızı rica ederim.

UNION DES SOCIÉTÉS "OSE"
POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ
DES POPULATIONS JUIVES

COMITÉ D'HONNEUR

Prof. A. EINSTEIN, *Président*.
Prof. A. BESREDEA, *Vice-Président - Paris*.
Prof. RADCLIFFEN-SALAMAN, *V. Président - Londres*

SOCIÉTÉS AFFILIÉES

ALLEMAGNE.
ANGLETERRE.
DANZIG.
ÉTATS-UNIS.
LETTONIE.
LITHUANIE.
POLOGNE (T. O. Z.)
ROUMANIE.



“ א ו ת ”
פארבאנד פון די נעוועלשאפטן
פארן "ד"ש"ן נעוונטשין
TEL.:
PARIS (XVIII) LE 17 September, 1933
4, Rue Roussel

İsmet İnönü
Reşit Galip
3-10-33

Your Excellency,

As Honorary President of the World Union "OSE" I beg to apply to Your Excellency to allow forty professors and doctors from Germany to continue their scientific and medical work in Turkey. The above mentioned cannot practise further in Germany on account of the laws governing there now. The majority of these men possess vast experience, knowledge and scientific merits and could prove very useful when settling in a new country.

Out of a great number of applicants our Union has chosen forty experienced specialists and prominent scholars, and is herewith applying to Your Excellency to permit these men to settle and practise in your country. These scientists are willing to work for a year without any remuneration in any of your institutions, according to the orders of your Government.

In supporting this application, I take the liberty to express my hope, that in granting this request your Government will not only perform an act of high humanity, but will also bring profit to your own country.

I have the honour to be,

Your Excellency's obedient servant,

A. Einstein
(Prof. Albert Einstein)

His Excellency
The President of the Cabinet of Ministers
of the Turkish Republic.

Adresse Télégraphique: "OSE" - 4, RUE ROUSSEL - PARIS

Talep reddedilmişti fakat buna rağmen Einstein'ın istediği 40 bilim insanı değil 190 Alman bilim insanı Atatürk sayesinde Türkiye'ye geldi.

O dönemde Başbakan ve Bakanlar Kurulunun muhalefetine rağmen bu önemli bilim adamlarına kapıyı açan kişi de tahmin edileceği üzere Mustafa Kemal Atatürk'tü.

Mustafa Kemal Atatürk bu bilim insanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda konuk olan İran Şahı şerefine verilen bir ziyafete davet etti. Hepsiyile tek tek görüşüp hoş geldiniz dedi.

Hatta bu davette İran Şahının dişlerini tedavi eden profesör Alfred Kantorowicz'ti. Göz hekimi Joseph Igersheimer ise şah için yeni gözlük reçetesi yazmıştı.



Nehir BAYSU 8-C



Atatürk'ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar



Atatürk, askeri yaşamını büyük başarılar ile geçirdikten sonra bununla yetinmeyip farklı konularda özellikle Türkçemiz ile ilgili önem verdiği çalışmaları ya bizzat kendi yapmış ya da yapılmasına vesile olarak yapılan çalışmaları domine etmiştir. Bu şekilde yaşayarak gerçek bir önder ve lider olduğunu da kanıtlamıştır.

“Atatürk ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, üçüncü Türk Dil Kurultayından (24-31 Ağustos 1936) hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında kendi eliyle Ge-

ometri adlı bir kitap yazmıştır”.

Mustafa Kemal Atatürk, bu çalışmasını bir kaç Fransızca yazılmış geometri kitabını okuyup araştırdıktan sonra hazırlamıştır ve bu kitabı ilk defa 1937 tarihinde “Geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır”.

Kitap 44 sayfadan ibarettir. Kitapta Türkçe karşılıkları o dönemde olmayan bir çok geometri ve matematik terimlerine tam Türkçe karşılık bulma amacı gütmüş ve bugün Atatürk'ün bizzat kendisinin bulmuş olduğu terimler Türkçe'mize yerleşmiş durumdadır. Dünyada hiç bir devrimci lider böyle bir çalışma yapmayı ya başaramamış ya da yapmaya çalışmamıştır bile. Bu 44 sayfalık eserde aşağıdaki terimler ilk defa

telafuz edilmiş ve bilim dünyamıza armağan edilmiştir. Aşağıdaki terimleri okudukça çok şaşıracaksınız.



Atatürk'ün matematik dünyasına kazandırdığı diğer bazı terimlerden de şöyle örnekler verebiliriz; “boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek ke sit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yondeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayım, gerekçe”

Bölen	Maksumunaleyh
Bölme	Taksim
Bölüm	Haric-i Kismet
Bölünebilme	Kabiliyet-i Taksim
Çarpı	Zarb
Çarpan	Mazrup
Çarpanlara Ayırma	Mazrubata Tefrik
Çember	Muhit-i Daire
Çıkarma	Tarh
Dikey	Amudi
Limit	Gaye
Ondalık	Aşar'ı
Parabol	Kat'ı Mükafati
Piramit	Ehram
Prizma	Menşur
Sadeleştirme	İhtisar
Pay	Suret
Payda	Mahrec
Teğet	Hatt-ı Mübas

Günümüzde Atatürk sayesinde kullandığımız Cumhuriyetten önce çeşitli okullarda okutulmuş matematik kitaplarını incellerseniz; içlerinde Arap harfleriyle yazılmış formüller; Müselles, murabba veya hatt-ı mübas gibi günümüz matematiğinde bir anlam ifade etmeyen bir çok terim görürsünüz. terimlere baktığımızda, bu eski Arapça terimlerin anlaşılmasının ve hatırlanmasının ne denli güç olduğuna hak verirsiniz. “Müsellesin sathı yatalay, dikeley zarbının müsavatına müsavidir.” Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Belki anneanne ve dedelerimiz bize bu cümle içinden bir kaç kelimeyi günümüz Türkçesine çevirebilir ama bir çoğunuz gibi bizde bu cümleyi ilk okuduğumuzda hiç bir şey anlamamıştık. Oysa bu cümle “ üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.” demektir. bu cümledeki kavram anlaşılmalığı bile bize Atatürk’ ün bu konuda matematiğe ve diğer ilimlere ne denli değerli bir çalışma bıraktığını anlamamız için yeterli olacaktır.

Örneğin; “tümeç açı” yerine “tümler açı” , “büteç açı” yerine “bütömler açı” da olduđu gibi. Atatürk ilke adamı olduđu için bunları hoş göreceç hatta sevinecekti. Yeter ki ortaya koyduđu ilke sarsılmasın yerine eski terimlere dönölmesin.

Atatürk’ ün bulduđu bu ve bunlar gibi bir çok terimler günümüzde hala geçerliliğini korumakta ve matematiğı bizler için daha anlaşılır kılmaktadır.

Yapıttaki tanımların tümünü Atatürk yazmıştır. Her tanım, ilgi kavramı tüm öğeleriyle eksiksiz ve açık biçimde anlatmakta, özel ve temelli nitelikleri içermektedir. Gerekli ve yeterli örnekler de verilmiştir. Tanınmış bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, tam bir yetkiyle, bu Geometri kitabını, “Küçük fakat anıtsal bir yapıt.” diye nitelendirmiştir.

Ayşe DURAN (7/B) - Melek KONUK (7/B)- Damla AYDIN (7/A)

ATATÜRK'ÜN SPOR VE SPORCUYA VERDİĞİ ÖNEM



Atatürk'ün spora verdiği önem, çocukluk yaşlarında başlar. Atatürk'ün çocukluk yıllarında sık sık arkadaşlarıyla güreş tuttuğu bilinmektedir. Atatürk'ün bu konuda söylediği "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözü de spora verdiği önemi bize göstermektedir. Sporu her yönü ile teşvik eden Ulu Önder Atatürk, spor sayesinde zindelik ve güç kazanılacağını söylüyordu. Sağlık açısından vazgeçilmez bir unsur olan sporu kendisi de yapmaktaydı. En çok sevdiği spor ise güreşti. Güreşi her yönü ile teşvik ettiği gibi sık sık güreş müsabakalarını da izlemekteydi. Başarılı olan Milli

güreşçileri tebrik edip ödüllendirdiği gibi, onların galibiyeti ile heyecanlanır, büyük sevinç duyardı. Özel bir sevgi duyduğu ağır sıklıkta dünya şampiyonumuz Çoban Mehmet'le bir müsabaka sonrası Floryadaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde şakalaşmış ve ona şöyle demişti:

"Sen herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet, seninle güreş tutsak, beni de yenebilir misin?"

Çoban Mehmet'in cevabı ise; "Sizi bütün dünya yenemedi Paşam, ben nasıl yenebilirim?..." şeklindeydi.

Büyük Atatürk, Çoban Mehmet'in bu cevabı karşısında duygulanmış ve kendisini alnından öpmüştü.

Atatürk'ün Sporcuya Verdiği Önem, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren artmıştır. Atatürk'ün bu konuda söylediği "Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim" sözü de sporculara verdiği önemi bize göstermektedir. Atatürk, ilerlemenin sporda ilişkili olduğunu düşünür ve sporcular yetişmesi konusunda çabalar sarf ediyordu.

Atatürk'ün Spor ve Sporcuya Verdiği Önem Maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

- Atatürk, 1915 yılında, "Osmanlı Genç Dernekleri Genel Müfettişliği"ne atanmasından kısa süre sonra hazırladığı raporu hükümete sunmuş ve hazırladığı bu raporda okullardaki jimnastik saatlerinin artırılmasını teklif etmiştir.
- Atatürk'ün emriyle 18 Temmuz 1920 tarihinde, "Muhafız Takımı kuruldu. Birliğin başındaki Mülazım İsmail Hakkı Bey'in spora olan büyük merakı, Atatürk'ün de bu konudaki olumlu görüşleriyle birleşince Muhafız Alayı adını alan birlik, 1 Haziran 1923 tarihinde Muhafızgücü adını almıştır.
- Muhafız gücü, Atatürk zamanında, spor alanlarındaki büyük başarılarıyla dikkati çekmeye başlamış, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, polo gibi spor dallarında büyük başarılar göstermiş, pek çok şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca bünyesinde birçok ünlü asker sporcu da yetiştirmiştir.
- Türkiye'nin imzaladığı Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye uygulanan olimpiyat ambargosu kaldırılmış ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1924'te düzenlenen Paris Olimpiyatları'na katılmıştır.
- Cumhuriyetin ilanından önceki günlerde hazırlanan hükümet programlarında, Genç Türkiye'nin Atatürk'ün spora verdiği önemi hükümet programlarından da anlamaktayız.
- Spora verilen maddi ve manevi destekler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti, 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez temsil edilmiş oldu. Türk sporcuları atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güreş ve halter dallarında dünyanın en seçkin sporcularıyla yarışma ve dünya sporunu yakından görüp tanıma imkânı ve fırsatını buldular.
- 18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında bu konuda şu satırların yer aldığı dikkati çeker.
- Atletizm Federasyonu, 13 Nisan'da Muhafızgücüne dahil olarak faaliyete geçti ve ülkemizdeki ilk ciddi atletizm yarışmaları başladı. Türk atletizm tarihinde ilk Türkiye Birinciliği Yarışmaları, 5 Eylül 1924'de



Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından sayan Atatürk, sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olunmasını Türk milletine tavsiye etmiştir.

Atatürk, genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlâken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış, spor faaliyetlerine ve sporculara büyük önem vermiştir.

İnsan bedenine zindelik ve güç katan sporu fırsat buldukça kendiside yapan Atatürk'ün, en sevdiği spor dalı güreşti. Güreşi her yönüyle teşvik eden büyük önder, güreş müsabakalarını izlemekten büyük keyif alırdı. Özellikle milli güreşçilerin elde ettiği başarılar karşısında çok heyecanlanır,

onları tebrik ederek ödüllendirirdi.

Her alanda olduğu gibi sporda da bilimin ışığından ayrılmamayı tavsiye eden Atatürk'ün, Türk sporuna olan desteği ve katkısı, sporun bütün yurttta yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi yolunda olmuştur. Bunun neticesi olarak Türkiye'nin ilk spor teşkilatı olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" 1922'de İstanbul'da kurulmuş, bu ilk spor cemiyetinin ve federasyonlarının yöneticileri Atatürk'ün meydana getirdiği ortamla seçimle belirlenmiştir. 16 Ocak 1923 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" kamu yararına kurulmuş bir dernek olarak kabul edilmiş ve böylece ilk kez devlet spora ve sporcuya destek ve yardım elini uzatmıştır.

Büyük Atatürk'ün ölümünü takip eden günlerde o zamanlar yalnız Avrupa'nın değil dünyanın en güçlü günlük spor gazetesi olan ve Fransa'da yayınlanan "L'Auto" yayınladığı geniş bir makalede Atatürk'ün spora verdiği büyük önemi uzun uzun överken şu satırlara da yer verdi:

Dünyada ilk defa beden eğitimini mecburi kılan devlet adamı o oldu. Yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil bunu bilfiil yerine getirdi. Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi. Halkevlerinin spor kollarını bizzat mürakabe etti ve milletin mukadderatına hakim olduğu günden itibaren Türkiye'de spor gittikçe artan bir önem ve değer kazandı..."

Hiç kuşkusuz onun "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözü de oluşturduğu genç Türkiye devletinin geleceği için düşündüğü ana esaslardan biriydi. Nitekim daha Cumhuriyetin ilanından önceki günlerde hazırlanan hükümet programlarında da bunu bulmak ve görmek mümkündür

Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir. Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok önemlidir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha önemlidir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve kişayışı meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

Deniz Kaan KARTAL

8/C

ATATÜRK HANGİ TAKIM TUTUYORDU

Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hangi takımı tutardı?

Bu konuda rivayet muhtelif ama hakikat bir tane...

Atatürk, spor kulüplerine de Milli Takıma da yabancı kalmadı. Ama kurtuluş, bağımsızlık ve kuruluş-devrimler sürecinde onca işi arasında maç izlemeye pek zaman bulamadı. Duyduğum, bildiğim Taksim-Stadı'nda bir Galatasaray-Romanya maçını izlediği idi. Hatta Atatürk sağlığında kendi adına düzenlenen Gazi Kupası maçlarını dahi izleyemedi.

GS'Lİ DEĞİLDİ

3 Aralık 1930'da Galatasaray Lisesi'ni ziyaretinde kendisi de GS'li olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Gazi'ye sorar:

“Sizde mi bizdensiniz Paşam?”

Gazi, “Ben kulüp tutmam çocuk. Çünkü hepsi benimdir.” diye yanıtlar.

BJK'LI DEĞİLDİ

Balkan Savaşları sırasında Selanik kaybedilince, Mustafa Kemal, annesini ve kız kardeşini Beşiktaş Akaretler'deki Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) antrenman sahasının hemen yanındaki 76 numaralı eve taşır. Hatta bazı antrenmanlarını da izler BJK'nın. Zaten BJK'nın 1 no'lu üyesi ve ilk başkanı, Trakya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Fuat Balkan da arkadaşıdır. Mustafa Kemal, İstanbul'dan ayrıldığı sıralarda ailesini de doğal olarak BJK'lılara emanet ediyordu. 1916'da Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri ile bir sohbetinde söyledikleri BJK için şeref defterinde altın harflerle yazılıdır:

“Efendiler, sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını çeviklik ve maharetlerini zevkle ve ayrıca dikkatle izliyorum. Sizi candan kutlar başarılarınızı her zaman duymak isterim.”

Yukarıdaki sözleri söyleyen Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı için ağırları örmektedir fakat BJK'lı da değildir.

FB'Lİ DE DEĞİLDİ

Mustafa Kemal, ilk olarak 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'nü (FB) ziyaret etti. İşgal İstanbul'unda Kurtuluş güçlerini tahkim ediyordu. Kupaların olduğu bölümü gezdikten sonra şeref defterine şunları yazdı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları kutlamayı görev bilmişim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum.”

10 Ağustos 1928'i gösterdiğinde takvimler, Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda GS Başkanı Necmettin Sadak, GS'li Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, GS'li gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'ın yanında FB'li Vasıf Çınar ve FB'li M. Sabri Toprak'la birlikte. GS Başkanına dönüp, “Bugün oynanan FB-GS maçı ne oldu?” diye sorar. “3-3 bitti Paşam” yanıtını alınca da “Ya, öyle mi? Biz de burada 3-3 berabereyiz” der. Tabii üç GS'linin karşısındaki iki FB'linin yanında kendisini de vurgulaması Atatürk'ün FB'li olduğu anlamına gelmez.

5 Haziran 1932'de FB'nin Kuşdili'ndeki ahşap lokali yanar. Gazeteler yardım kampanyası açınca Cumhurbaşkanı Atatürk de bir miktar para göndererek katılır kampanyaya. 1934'te ise FB'lilerin yoğun ısrarları karşısında, “Şimdi bu büstü buraya koyarsak ‘Atatürk Fenerbahçeli’ derler ama ben hiçbir takımı tutmam, hepinizi çok severim” dese de kulübe bir büstünün konulmasına sonunda razı olur.

KENDİ KURDURDUĞU TAKIMLARI BİLE TUTMADI; SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVDİ

Gerçekten de Atatürk, Ateş-Güneş (sonradan Güneşspor), Muhafızgücü gibi kulüpleri bizzat kurdursa da onları bile tutmamış, bütün kulüpleri destekleyerek başarılarını alkışlamıştır. Yani, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” diyen Atatürk ne FB'li, ne BJK'lı ne de GS'liydi. O, futbolu da zarafet içinde, efendilik içinde severdi.

Kardelen AKKUŞTUR

8-C



ATATÜRK'ÜN SANATA VE SANATCIYA VERDİĞİ ÖNEM



Mustafa Kemal ATATÜRK, sanatı çok seven ve sanatçılara değer veren ve destekleyen bir devlet adamıdır. Atatürk çocukluğundan beri sanata merakından dolayı bazı sanat dallarıyla da ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyatla ilgilenmiştir. En sevdiği yazarlardan birisi olan Namık Kemal'in şiirlerini çok okumuş.

Atatürk'ün yazdığı ve 1927 yılında TBMM'de okuduğu "Nutuk" eseri, Atatürk'ün gelmiş geçmiş en büyük eseridir. Atatürk "Oğuz Oğulları" adında bir şiiri de vardır mutlaka okumanızı öneririz. Şiir ve edebiyat dışında müziğe olan tutkunluğu herkes tarafından

bilinir. Bazı Rumeli parçaları, Atatürk'ün sessinden notalara geçmiştir ve günümüze kadar gelmiştir.

Atatürk, Sofya'da görevli olduğu zamanlarda çok sesli müziğe ilgisi artmıştır. Klasik müzik ve opera konserlerine gitmekten çok keyif alıyordu. Cumhuriyetimizin ilanından sonra, ülkemizde bu tarz müzik türlerini tanıtmaya fırsatı bulmuştur. Sadece sanat değil mimari yönünden de çok güçlü olan Atatürk, o zamanda yapılmış binaların ne kadar güzel olduğunu söylememize gerek yok.



Atatürk'ün, tiyatro, edebiyat, heykeltıraş, mimari, resim, müzik gibi sanatın bütün dallarıyla ilgilendiği gibi bu konuda desteğinizde asla esirgememiştir. Atatürk, Çankaya Köşkünde sanatçıları ağırlardı ve onlarla sohbetler ederek bilgilerini paylaşırdı.



Atatürk'e göre sanatın tanımı; "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."

Sanatın, toplumda ilerlemesini ve önemini ise şu sözleriyle belirtmiştir; "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir," "Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur," "Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir."

ATATÜRK'ÜN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk'ün yazdığı şiir:

Oğuz Oğulları

Asyanın ortasında Oğuz oğulları
Avrupanın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz, Batıda yine biz
Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendilerini bilseler,
Bilinir o zaman ki hep biziz.
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılmış gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecektir hakikat nerede?
Hakikat nerede?



Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Sanatla İlgili Sözleri

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”

“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Sanatla İlgili Sözleri

“Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”

“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

“Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara'da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay'ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etki-

Atabarı'nın Atatürk'le sonsuzluğa uzanan hikayesi!



1936 ve 1937 yıllarında Artvin Oyun Ekibi, Büyük Ata'nın isteği ile Balkan Festivali'ne çağrılır. Murat Coşkun ve Ahmet Çevik'in anlattıklarına göre ekip Halvaşi Servet Başkanlığı'nda Hüseyin, Murat, Ahmet, Ziver, Tahsin ve Ali Beylerden kuruludur.

Çağrı üzerine yola çıkan ekip yirmi günde Tophane'ye ulaşır. Görevlilerce karşılanan ekip, konuk ekiplerle tanıştırılır. Büyük Ata, kırk gün kırk gece süren eğlenceleri özellikle izlemektedir. Dolmabahçe sarayında gösterilerin yapıldığı salon hınca hınç doludur.

Ata, Savarona ile gece saat 11.00 - 11.30'da bandonun vals çalışması ile gelirler. Artvin Oyun Ekibi o gece programın sunucusudur. Murat Coşkun bu geceyi şöyle anlatmaktadır:

Oyunlarımız; Düz horon, Deli Horon, Sasa, Artvin Barı ile oynayacağımız bugünkü Atabarı idi. Oyunlar beşer dakika ile sınırlıydı. Çağrıldık; diğer oyunlar bitip sıra Artvin barına gelince, salon çinladı.

Öteden beri Ata'yı gözle izliyordum. Yerinden kalktı, piste doğru ilerledi. Ziver'le Hüseyin Gürel'in arasında oyuna girdi. Ata'yı gören diğer büyükler de kalktılar. Oyuncular yirmibeş otuz kişi oldu. Benden pınar gibi ter akmaya başladı. Ata'nın oyununa çalgı çalmak zordu. Gecenin en coşkulu bölümü olan bu an, yirmi dakika sürdü. Ata ve yanındakiler ayrıldıktan sonra bizler Maradit Deli Horonu adı ile (şimdiki Hemşin Horonu) oynadık ve gösteri bitti.

Park Otel'de ekiplere verilen yemekte Ata, özel beğeni ile Artvin Ekibi'ne birer kadeh rakı sundular. Bizler teşekkür ile karşılık verince, üçer tane badem verdiler. Yemedik, sakladık. Artvin'e dönüşte Valimiz, gezi izlenimlerimizi dinlemek üzere bizleri topladı. Bizde söz arasında Ata'nın bizimle oyun oynadığını anlattık. Bademlerini kendilerine sunduk.

İşte bu izlenimlerin verdiği duygu ve düşünce ile barın adının Ata'mızın adı ile ölmezleştirilmesi ve Vali Beyin bizlere önder olmasını istedik. Uygun buldular.

Anımsadığıma göre, Ata'ya çekilen tel, şu anlamda idi: 'Balkan festivalinde ekibimizle lütfederek oynadığınız Artvin barını "Atabarı" olarak adınızla ölümsüzleştirmek istiyoruz, izninizi dileriz.' Gelen yanıt (cevapta) ise uygun bulunduğu "Muvafaktır" şeklinde belirtmekte idi.

İşte Atabarı, o günleri yaşayanların anlatımı ile Atatürk'e atfen "Atabarı" ismini almıştır. Oyunda sayı sınırı olmayıp, kız-erkek-karma veya yalnız kız, yalnız erkek olarak da oynanır.

Oyun, sağ yay üzerinde yarım daire, başlangıç ve bitişte düz çizgi halinde oynamaktadır.

Oyun, günümüze kadar geleneksel formları içerisinde sergilenmiştir.

Sueda ERSÖZ 8/F



ATATÜRK'ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk, milli dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda çalışmalar yapmış, “Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir” diyerek, milletimizin birlikteliği için Türk diline verilmesi gereken önemi vurgulamıştır. “Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1 Kasım 1932, cilt I, s. 372) sözüyle de, bu konuda devlete düşen göreve işaret etmiştir.



Atatürk, Türk milliyetçiliğinin yerleşmesi ve sağlamlaşması hususunda, milletin ortak dil konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine inanmış ve bu amaçla çalışmıştır. Bu doğrultuda, Atatürk'ün talimatıyla; 12 Temmuz 1932'de, daha sonra “Türk Dil Kurumu” adını alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Atatürk, Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat incelemiş, dönemindeki bilginleri, Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en

eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerinin ilk iki cildi, onun sağlığında yayımlanmış; Divanü Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır.(Türk Dil Kurumu web sitesi, www.tdk.gov.tr)

Atatürk'ün en sevdiği kitap şehirden köylere göç etmek zorunda kalan genç bir kadın öğretmenin hayatını anlatan ünlü eser Çalıkuşu'du. Reşat Nuri Güntekin'in elinden çıkan bu kitap Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olmasının yanı sıra Feride'nin acıklı hikayesiyle Atatürk'ün yüreğinde genişçe bir yer edinmeyi başarmıştır. Bu kitabı defalarca okuyan ve bitiren Atatürk, sadece bununla kalmamış ve devamlı yanında gezdirdiği bu kitabı arada bir açıp birkaç sayfa okumayı ihmal etmemiştir.

Atatürk'ün Nutuk ile birlikte 9 kitap yazdığını bunların ikisinin Almandan Türkçeye çeviri, diğerlerinin ise kendisi tarafından bizzat kaleme alınan askeri, siyasi ve medeni bilgileri içerdiğini ve bir de geometri kitabı yazdığını söyledi. Atatürk'ün 3 bin 997 kitap okudu





Atatürk'ün Kitap Okuma Sevgisi

Atatürk, kitap okumayı seven, bilgi dünyasını sürekli geliştiren bir liderdi. Onun okul çağlarından beri başlayan kitap okuma alışkanlığı, harp okulu yıllarında da devam etmiş, dönemin birçok yerli ve yabancı yazarlarının fikir ve düşüncelerinden istifade etmiştir.



Harp akademisinde, çocukluk yıllarında başlayan birikimlerini ve siyasal gözlemlerini arkadaşlarına da anlatabilmek için el yazısı bir gazete çıkarmaya karar vermiş, gazetenin yönetim kurulunda görev alarak, gazetenin çoğu yazılarını tek başına yazmıştır.

Atatürk, Millî Mücadele yıllarında bile kitap okumaktan vazgeçmemiş, elde edilen zaferin kalıcı olması ve her alanda güçlü bir ülke konumuna gelinebilmesi için eğitimin ne denli önemli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu yüzden eğitim ve öğretim konusu ile yakından ilgilenmiş, cumhuriyet yıllarında başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğine "Başöğretmen" sıfatıyla bizzat iştirak etmiştir.

1930 yılından sonra yeni alınan kitaplar sayesinde büyük bir kütüphaneye sahip olan Büyük Önder,

kitaplarla dolu olan kütüphanesinde saatlerce çalışır, okumuş olduğu kitapların altını kırmızı ve mor renkli kalemle çizer, kenarlarını işaretler, notlar alır.

Atatürk, kitap okumayı sevdiği kadar araştırma yapmayı, düşünce üretmeyi, araştırdığı ve düşündüğü konuları tartışmaya açmayı çok sever, özellikle tarih konusu ile yakından ilgilenirdi. Bu yüzden kütüphanesinde bulunan kitapların çoğunluğunu tarih kitapları oluşturmuştur.



İlginç; ama gerçek!...

ATATÜRK'ÜN 19 MUCİZESİ



- ♦ Atatürk, 1881 yılında 19. asrın bitmesine 19 yıl kala doğmuştur.
- ♦ $99 \times 19 = 1881$ doğum tarihi 99×19 ' dur. Yani 19'un tam katıdır.
- ♦ Atatürk, 19 Mayıs 1881'de sabah ezanları okunurken doğmuştur.
- ♦ 1900 yılında 19 yaşında Harbiye'ye girmiştir.
- ♦ 19 Aralık 1904'te hürriyet fikirlerinden dolayı Yıldız Sarayı'na çağrıldı.
- ♦ Harp Akademisi'nden aldığı sicil notu olan 3178 sayısının rakamları toplamı 19'dur.

- ♦ Kur'an-ı Kerim'in 76. sayfası ($4 \times 19 = 76$) ezberindedir.
- ♦ Çanakkale Savaşları'nda büyük rol oynayan 19. Tümen'e komuta etmiştir.
- ♦ 19 Mayıs 1915'te albay olmuştur.
- ♦ 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkan Atatürk'ün bindiği Bandırma Vapurunda 19 yolcu vardır.
- ♦ 19 Mayıs 1919 tarihinde üç tane 19 vardır. Atatürk'ün hayatı da $3 \times 19 = 57$ yıldır.
- ♦ 19 yıl Türk Milleti'ne Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak hizmet etmiştir. (1919-1938)
- ♦ Büyük Nutku'nun sonundaki Gençliğe Hitabes'i 19 cümledir.
- ♦ "Mustafa Kemâl Atatürk" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin her ikisinin de harfleri toplamı 19'dur.
- ♦ Cenazesi 19 Kasım 1938 günü Yavuz Zırhlı Tugayı tarafından toprağa verildi. (1938 rakamı 19'un tam katıdır.)
- ♦ 57 yıl süren hayatının ilk 19 senesinde hazırlandı. İkinci 19 senesinde aslanlar gibi çarpıştı ve siyaset yaptı. Üçüncü 19 senesinde ise Türkiye'yi yeniden kurdu.
- ♦ 19 Temmuzda yaralı bir askeri sırtlayarak ordu evinin sığınağına saklamıştır. Bu ordu evinin sığınak katına 19 basamak merdiven inilerek ulaşıyordu.
- ♦ Türkiye de ilk defa Atatürk 19 ilde 19 İlahiyât Fakültesi açarak bir ilke imza atmıştır. Ayrıca ölmenden bir gün önce duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in sayfa belirteç ipi, ilk cüzün son sayfasında, yani 19. sayfasında olduğu, kendisine Yâsin-i Şerif okuyan imamlar tarafından açıklanmıştır.
- ♦ Ölmeden önce yatağının altında bulunan otomatik hatıra tabancasında 19 mermi (dolu) bulunuyordu. Ayrıca Çanakkale Savaşı'nda 19 düşman askerini canlı olarak yakalamıştır. Bunlara Türk askeri elbisesi giydirerek kendi ordularına doğru el göstermiş ve "Yürümezseniz vururum!" emrini vermiştir. Daha sonra bu 19 düşman askerini infaz etmişti. Bu sayede 19 asker de kendilerini korumak için karşı tarafa ateş açmış ve ölen düşman sayısı 19'u aşmıştı.

Bizim aslımız rengi
uçmuş bir kıvılcım iken,
O'nun bakışı ile cihanı
kaplayan ve aydınlatan
bir güneş haline geldik.

İkbal (Pakistanlı şair)

THINGS ABOUT ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk or the “Savior Of The Turkey“ as we know, like in his nickname he saved our country Turkey. We go to school or work nicely, we breathe calmly, we enjoy our free time with our family, it's all thanks to him, right? But, what do we know about him? I'm not talking about the things he did or his life. I'm talking about his personality and skills. I've gathered some information about his “personality“. It's an honor for me to share that information with you. Now, if you allow me, here is the things you didn't know about Atatürk!

1) He was 1.74 inches tall and weighed about 75kg. Maybe He's not too tall, but we can't say he was short as well. His weight was also fine. This proves us that wisdom and leadership doesn't exist with height or weight! In my opinion, He's an ideal example for Turkish men! And also his foot number was 42.

2) Atatürk's favorite food was; Meatless beans and rice. I really like rice too! First it was a habit from military school and then became his favorite. He wasn't a fond of dessert nut when he fancied he'd prefer rose jam. Unlike me, I really like sweets! He also really, really loved Turkish coffee! Just like me! He was drinking 10-15 cups of Turkish coffee per day. I don't think I can drink this much but still, I really love coffee like him!

3) All of his shirts were white and he usually made the models of his suits himself. I like white too but I would prefer black. My everything is black! He didn't like navy blue so there was no place for navy blue in his wardrobe. Well, I don't like navy blue either. Violet would do!

4) Did you know that Atatürk was an animal lover? He had a dog called “Fox“. He bought him from a peddler in Yalova for 50 Turkish liras. I have a puppy too! His name is “Ateş“! I adopted him. Animals are the cutest things ever!!!

5) No wonder, Atatürk was a sporty guy. Otherwise, how could he win all those wars? Horse-riding and swimming is some of the sports he did. He loved to play billiard too. I usually go horse-riding too but now I am doing archery too! My chest and arms are a little sore maybe but patience will win! Never give up!

6) He was totally a bookworm! Just like me! He had hundreds of books. But he didn't want his books to get damaged so he never shared his books with anyone. I don't share my books too even if I already read them. You can't trust anybody so be careful!

7) He wasn't only a booklover but writer. He wrote a book that brought geometry to our country. He found Turkish definitions of some geometry terms. He actually wrote 13 more. “Nutuk“ is only one of them.

8) You know, we have a flower called “Poinsettia (Atatürk çiçeği)“. They say that he loved that flower so much so that the flower was given the name “Poinsettia“. I really love flowers and Poinsettia is a really nice flower!

9) His last words before his death was “AlaykumSelam“. He looked at his doctor and said “Alaykum Selam“ and after a 30-hour coma, his heart stopped beating...

Actually, I was wrong. He wasn't just a savior. He doesn't deserve to be called a “Savior“. He really is more than that. Maybe a certain angel, maybe a super natural being! But there's this only one thing that I'm completely sure of; there cannot be such a great and might be a leader like him on this earth...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S LIFE



Mustafa Kemal was born in 1881 in Salonika. His father was Ali Rıza Efendi and mother was Zübeyde Hanım. Mustafa Kemal started his education in Hafız Mehmet Efendi School and he went to Şemsi Efendi Primary School. He went to military academy in İstanbul when he was 12 years old. His math teacher Mustafa Bey added Kemal to his name and his name became Mustafa Kemal. Kemal means "perfection". He graduated from military school and he became a soldier of Ottoman Empire.

As a soldier, he had lots of victory especially Gallipoli during 1st World War. He became a great leader during Turkish War of Independence. He arranged congresses for the Turkish national struggle for independence. As a result of these studies, on the 23rd of April in 1920 Turkish Grand National Assembly was opened. Then on 29th of October 1923, he founded Turkish Republic and he was the first president of Turkish Republic. Atatürk name was given to Mustafa Kemal by the Turkish Grand National Assembly on the 24th of November in 1934.



Mustafa Kemal married with Latife Hanım. He adopted Afet İnan, Sabiha Gökçen, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra and Mustafa. Mustafa Kemal's hobbies were reading, listening to music, dancing, horse riding and swimming. Mustafa Kemal could speak German and French fluently.

He became sick in 1937 and on the 10th of November in 1938 he died. His death got all of the people sad in the world. Turkish people commemorate him every November.



Gizem GÜLER - Ceren ŞAHİN- Zehra ALTUNBULAK - Ece FİDAN

23 NİSAN

Hangi ülkede olursak olalım,
Hep bir arada olalım.
Kutlayalım bayramımızı,
Neşeyle barış içinde olalım.

23 Nisan bize,
Armağandır atamızdan.
Elimizde bayraklarla,
Kutlayalım bu güzel bayramı.

23 Nisan bizim şerefli günümüzdür,
Egemenliğimizin verildiği gün!
Tutuşalım hep birlikte el ele,
Bu bayramda toplanalım.
Atamız neler yapmış, analım.

Eğlenelim çocuklar,
Çoğalsın gönlümüzdeki vatan sevgisi!
Yolumuz hep ışık olsun,
Gönülden bağlı olalım egemenliğe!

Zehra ALTUNBULAK



ATATÜRK VE ÇOCUK

Atatürk'ü gördüm rüyamda,
Bana baktı, gülümsedi.
Bu vatann geleceği
Artık sizlerin elinde dedi.

Kendime bir söz, verdim,
Bu vatanın geleceğini kurtarmak için.
Büyüdüm artık asker oldum,
Vatanım için atam için.

Merak etme atam,
Koruyacağız bu güzel vatanı.
Sahibiyiz her zaman,
Bu yüce Cumhuriyetin!

Ceren ŞAHİN
5/B

81 SENE EVVEL!

Selam sana ay yıldızım,
Selam sana ATAM!
Selam sema, ellerin açıldığı,
Selam sana Mustafa Kemal!

Bundan 81 sene evvel,
Bir çift deniz göz kandı,
Ey tüm Türkiye, tüm cihan!
Ellerimizden kaydı gitti 57 senelik sonsuz bir kahraman!

Dünyanın en büyük fikri,
Canı gözlerimizin önünde kayıp gitti.
Fakat büyük fikirleri,
Hangi toprak 81 sene, belkide sonsuza dek örtebilirdi?

Şu anda resmin her yerde!
Bayrak yanı atam senin yanın.
Utansın tüm cihan ikinizin önünde,
Yaptıkları tüm zulüm ve daha nicelerinde!

Miray KARADEMİR
8/B



BEN TÜRKÜM!

Taşıyla toprağıyla cennet vatanım,
Üzerinde özgürce yaşadığım,
Her karışını, şehidimin kanıyla suladığım,
Ben TÜRKÜM, sensin benim varlığım!

Ey vatanım, yokki senden daha güzeli,
Var mı eşin benzerin gösterebilirsin hani!
Tüm düşmanlarının oyarım gözlerini,
Ben TÜRKÜM sana yan baktırmam.

Türk Bayrağım dalgalanır nazlı nazlı,
Türk askeri nöbette, sana sevdalı,
Bu canlar sana büyük bir aşkla bağlı!
Ben TÜRKÜM sana zarar verdirmem!

Muhammed Buğra ÖZEL
7/D

BİZİM BAYRAMIMIZ

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı,
Buluştu ülkemizde,
Bütün Dünya çocukları!

Hiçbir ulusun yoktur çocuk bayramı,
Koşuyorlar ülkemize.
Bütün Dünya çocukları!
Kalplerimiz sevgi ile,
Eğlenelim hep birlikte,
Bugün 23 Nisan,
İçimiz dolsun neşeyle!

Atamız verdi bize hediye,
Bu güzel bayramı,
Kutlayalım hep birlikte.
Yaşayalım barış içinde,
Coşalım sevgi ile!
Bu güzel günde,
Yaşasın 23 Nisan!

Ece FİDAN
8/B

23 NİSAN

Size bir bayram hediye edilse ne hissedersiniz?

Açıkçası ben mutlu olurum ki mutluyum zaten, evet bu günü Atam bize hediye etmiş sadece Türkiye değil tüm dünyada kutlanır bu bayram... Atamızı tanımayan yoktur kendisi ismini tarihe altın harflerle yazdırmış bir liderdir. Onun sayesinde bu kadar özgür ve mutluyum.

Onu düşündükçe bugünlere gelebilmemiz... Askerlerimiz, analarımız, çocuklar bizim geleceğimiz için öldüler.

Her 23 Nisan günü mutlu olduğum kadar da hüzünlenirim bu yüzden. Asla bıkmamışlar usanmamışlar ve bizim geleceğimiz için ölmüşler. Çok şey borçluyuz onlara. Bunun için biz de vatanımızı korumak için her şeyi yapmalıyız

Furkan Can ALADAĞ
5/B



ATATÜRK İLE RÖPORTAJ

1) Kurtuluş Savaşı'ndan önce ülkemizin genel durumu nasıldı?

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, 1.Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her yandan zarar görmüş, koşulları ağır bir antlaşma imzalamıştı. 1.Dünya Savaşı süresince millet harap olmuş ve mal varlıklarının çoğunu kaybetmişti. Millet ve ülkeyi bu savaşa sokanlar, kendi yaşamlarını kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlardı. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz ve korkak halde, padişahın etkisi altında kendi çıkarlarını korumak için her duruma boyun eğmişlerdi.

Ordunun elinden silahları ve cephesi alınmış, hala alınmaktaydı. İşgal Devletleri antlaşma hükümlerine uymuyordu. Herhangi bir nedenle ülkeyi işgal etmeye başlamışlardı. Bu yaşananlardan başka; azınlıklar gizli, açık, özel istek ve arzularının elde edilmesini sağlamak ve devletin bir an önce çökmesi için çalışıyorlardı.

2) "Ya bağımsızlık, ya ölüm!" kararı hangi koşullar altında alındı?

Temel ilke, Türk milletinin onurlu ve serbest bir şekilde yaşamasıdır. Bu temel ilke ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne devlet zihni veya varlık içinde olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık tarihinde uşak olmaktan kurtulamaz. Layık olduğu sevgiyi görmez.

Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, onun emri altına girmek insana yakışan bir davranış değildir. İstiklal yolunda yürüyenler, başka devletlerin himayesini kabul edemez.

Oysa Türk saygınlığı kendine güveni ve yeteneği çok yüksektir. Böyle yüksek değerleri olan bir millet, tutsak yaşamaktansa yok olmayı tercih eder.

Öyleyse , ya istiklal ya ölüm!

İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası budur.

3) Bu kararın uygulanmasında başarısız olsaydı ne olurdu?

Bir anlığına bu kararın uygulanmasında başarısız olduğunu düşünelim:

Sonu ne olurdu bilir misiniz? ESİRLİK!

Peki efendim. Öteki kararlara uymakta başarısız olmayacak mıydı?

Far şudur ki; bağımsızlık için ölümü göze alan millet, insana yakışır şekilde saygınlık ve onurunun gereği olan bu özveriyi göstermekle avunur ve tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onusuz bir milletle karşılaştırılınca dost ve düşmanın gözündeki yeri farklı olur.

4) Ne için bölgesel kurtuluş yollarını uygun görmadiniz?

Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlarla, mantığı çürük ve temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde, Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü bitmişti.

Osmanlı'ya bağlı ülkeler ve yerler parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Bunun da bölüşülmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi anlamını yitirmiş bir takım anlamsız sözlerdi. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmaktır.

İşte buda İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu'ya ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur.

5) Eğitimin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eğitim en yoğun çalıştığım alanlardan biriydi. Çünkü bir milletin geleceği üzerinde eğitimin oynadığı rolü çok iyi bilmekteydim.

Bir milletin hayat mücadelesinde, maddi ve manevi güçlüklerin arttırabilmesi milli eğitim ile geliştirilecek olan genç dimağların, paslanmaması ve hayali fazlalıklar ile doldurulmalısından kaçınılmalıdır.

Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde, Yunan Ordusu Ankara'ya doğru ilerlerken dahi eğitime verilmesi gereken önemi 18 Temmuz 1921 günü Ankara'da bir Maarif Kongresi topladım. Orada bulunan öğretmenlerime şunları sundum:

1-Eğitim "milli" olmalıdır.

2-Milli terbiye programında, milletimizin gelişmesine engel olan ve o güne kadar uygulanan eski eğitim içinde yer alan hurafeler ile bize uygun olmayan yabancı etki ister doğudan gelsin ister batıda bulunmalıdır.

Azad KARAMAN- Miray KARADEMİR
8/B

EY TÜRK!

Sen şehit oğlusun ey TÜRK!
Sen ki ey ellerini açan,
Sen ki ey arşı donduran,
Sen ki ey istiklalin hilalini taşıyan!

Sen TÜRK oğlusun ey gazi!
Kim alacakmış seni ecdadının
elinden?
Kafir ki onlar kaldılar öyle
bakıyorlar,
Yürekler donmuş, haya et ey
makber!

Tuttu çıkardı seni bu el,
Kurban ol hilaline canın denk!
Onlar ki kara tunç sen hilal,
Olmaz senden başkası bu vatana
helal!

Aç ellerini göklere ey TÜRK,
Ağla, bırak dünyalık nefleri!
Sen ki ey gazi, ey şanlı, ey şehid!
Hilalini taşı, bırak titresin elleri!

Zordur TÜRK olmak bilirim,
Ben de Türküm ey hatunum, ey yiğidim.
Yaşa sen ki tüm vatana, tüm şehitlere,
Geç git deme aldır; ALLAH er yada geç seninle!

Miray KARADEMİR

8/B

ATATÜRK İLE RÖPORTAJ

Sevgili Atatürk,

Siz bu millet için tüm çıkarlarınızı bir yana bırakıp kanın son damlasına kadar her hücrelerinin "Ben Türküm!" dediği, Türk Milleti'nin kurucususunuz.

Dünyanın her yerinde sizin adınız ün salmıştır. Düşmalarının en cesur komutanları bile sizin adınızı duyduğunda bir adım geriye çekilmiş; düşüncelerini tekrar gözden geçirmiştir. Girdiğiniz her savaşta şanlı Türk milletinin kaderine etki ettiniz.

Bu millete her zaman bir örnek oldunuz. Bize yol gösterdiniz. Sizin çağdaş fikirleriniz sayesinde bu millette çağdaş oldu. Sizin ilkeleriniz her zaman Türkiye Cumhuriyetin klavuzu oldu.

Yani sizin bu millete örnekliğiniz hiçbir zaman bitmez. Gözünüz arkada kalmasın. Uyuduğunuz yerde rahat olun Gazi Mustafa Kemal Paşa.



Azad KARAMAN

8/B

ATATÜRK"ÜN ÇOCUKLARA ARMAĞANI



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün bize armağan ettiği gündür. Atatürk 23 Nisan 1923"te bugünü çocuklara armağan etti.

İlk başta Ulusal Egemenlik Bayramı diye kutlanıyordu. Ama çok sürmedi ilk gün Ulusal Egemenlik Bayramı günü biterken Atatürk kürsiye çıkarak "Artık bu bayramın ismi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun" demiştir. Atatürk bunları söyledi ama eğlencesine söylemedi. Çünkü "İlk gününü kutlayacaklardı ve Ulusal Egemenlik Bayramı güzel geçsin diye erkek ve kız okullarını da çağırır. Bunu duyan Müdür ve kaymakamlık bu olay gerçekleşirse öğretmenlerin atılacağı bildirilir. Bu Atatürk"ün kulağına gider Atatürk bu bayramı katılacağını söyler. Bunun üzerine kaymakamlık ve müdür mecbur kalarak erkek ve kız okullarında çağırır.

Gün gelir çatar, tören başlar. Atatürk az sonra gelir. Semlaştıktan sonra tören devam eder, tören biterken Atatürk kürsiye çıkarak "Bu bayramın ismi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun" der.

Bu gün tüm dünya çocuklarına armağan olur. Günümüzde halan daha Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya devam eder. Atatürk çocukları sever, değer verirdi. Çünkü çocuklar gelecek ışığıdır. Hatta bunu belirtmek için "Bu günün küçükleri yarının büyükleri" sözünü söyler.

Yani diyeceğim şu ki 23 Nisan"ın tadını çıkartın Atatürk"ü unutmayın. Atatürk"ün çizdiği yollardan ilerlemek bizim görevimizdir.

Kerim ÖZCAN

ATATÜRKE MEKTUP

Sevgili Atatürk,

Siz bu millet için tüm çıkarlarınızı bir yana bırakıp kanın son damlasına kadar her hücrelerinin "Ben Türküm!" dediği, Türk Milleti'nin kurucususunuz.

Dünyanın her yerinde sizin adınız ün salmıştır. Düşmanlarının en cesur komutanları bile sizin adınızı duyduğunda bir adım geriye çekilmiş; düşüncelerini tekrar gözden geçirmiştir. Girdiğiniz her savaşta şanlı Türk milletinin kaderine etki ettiniz. Bu millete her zaman bir örnek oldunuz. Bize yol gösterdiniz. Sizin çağdaş fikirleriniz sayesinde bu millette çağdaş oldu. Sizin ilkeleriniz her zaman Türkiye Cumhuriyetin klavuzu oldu.

Yani sizin bu millete örnekliliğiniz hiçbir zaman bitmez. Gözünüz arkada kalmasın.

Uyuduğunuz yerde rahat olun Gazi Mustafa Kemal Paşa.

Azad KARAMAN

8/B



ATATÜRKE MEKTUP



Sevgili Atam,

Sen bizim hayatımızı kurtardın ve hayatımızı kurtarmakla kalmadın, ülkemizi de kurtardın. Seni o kadar çok seviyorum ki! Sen olmasaydın şu an paramparçaydı ülkemiz ama sen geldin ve bizi kurtardın. Sana gerçekten minnettarız.

Sen olmasaydın kızlar şuan eğitim göremeyeceklerdi. Senin sayende bu mektubu yazıyorum. Keşke şu anda hala hayatta olsaydı ve yanımızda bize eşlik etseydin. Artık hangi sınıfa gitsem senin resmin ve İstiklal Marşı'mızı görüyürüm. Sensizlik bu milleti sarsıyor Atam.

Senin bize emanet ettiğin bu bayrak, bu vatan bizlere mirasın. Sana söz veriyorum ki bu mirasa sahip çıkacağım ve senin izini yüreceğim.

Seni sevgiyle anıyoruz...

Gizem GÜLER

5/B

Sevgili Atatürk,

Atam sen bütün Türkleri hayatını kurtardın. Sana ne kadar minnettarız bilemesin. Sen bizim vatanımızın kahramanısın, ülkemizi kurtaransın. Şu an yanımızda olsaydın gençlerin emanetine nasıl sahip çıktığını görürdün. Seni ne kadar seviyoruz bilemezsin!

Biz bu bayrağı hiç yere indirmedik ve göklerden indirmedik. Senin sayende bir bayrak sahibi olduk, gözümüz gibi baktık. "Seksen bir sene" evveline hüznle bağlı birer Türküz biz.

Senin bize bıraktığın mirasına biz gençler gözümüz gibi bakıp bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz. Ben bir kız çocuğuyum, senin sayende burdayım ve senin sayende kız arkadaşlarımla aynı sıralarda oturuyorum. Sana çok şey borçluyuz Atam.

Seni sevgiyle anıyoruz...

Tuğbanur ULGAÇ

5/B



Sevgili Atatürk,
Siz bu dünyadaki en güzel kişisiniz. Sarı saçlı, mavi gözlü en güçlü canım Atam! Siz bir ülke kurmak için sahip olunabilecek belkide tüm özellikleri taşıyorsunuz.

Siz çıkıp meclise "Siz Türksünüz! Bende Türk oğluyum!" dediniz. Bir evladın, cesur azimli, dirençli olması, Türkte olacak en büyük özelliklerdir. Eğer birisi Türk meclisinin başına geçecek ise sizin fikirlerinizi benimsemelidir. Siz cehaleti sevmezsiniz. Bizi hep önde tutardınız. Şu sözünüzü çok seviyorum:

"Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Atam sen bu dünyada olan en güçlü adam! Sizi çok seviyorum. Sizi her geçen gün daha çok öğreniyorum.

Zehra ALTINBULAK



MUSTAFA KEMAL BİLİM YOLUNDA



Bir gün sözlerim bilime ters düşer ise bilimi seçin."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bilimin önemini böyle sade bir şekilde anlatan bir Türk' tür kardeşim!

Birçok alanda mantık ve zekasını göstermekten kaçınmayan bir liderdi Mustafa Kemal. Kendine "Ata" denmesinden pek haz etmezdi ya. Akıl ve mantık sınırlarını zorlama yollarından biri bilimdi onun için. Cehalet gibi bir hastalık çağların, zorlama diktatörlüğü ve baskı biçimlerinden biriydi. İnsanlar bilgisizliği ve korkuları hep bir ele geçirme çabası olarak görüyor ve bunu var güçleri ile kullanan "medeniyet" dedikleri sapma yolun uğrunda bilimi ve bilgilerini feda eden millet denilen bozgunlar kuruyorlardı.

Mustafa Kemal bu sapma ruhu ve algıyı oluşturduğu yeni döngüde alt etti ve TÜRKİYE denilen o şanlı milleti en doğru şekilde kurmanın mantığını hepimize aşıladı. Türk denen ırka "Vatan için helal olsun!" dedi ve bu millete her türlü hakareti eden Firavunların ellerine bir çift kelepçe taktı. Sonuçta bilim en doğru ve en parlak ışığın

göstergelerinden biriydi. Hakikat artık bilim ve izinden giden, asıl çağdaşlığı kazanmış milletlerin arkasındaydı. Bu yüzden ayağa kaldı ve TÜRK milletini de kendi gibi ayağa kaldırmanın yollarını aradı. Başardı, bizide ayağa kaldırdı; bilimin, en parlak ışıkların, doğru kararların ve doğru temellerin izinde cehaleti kırdı. Kendi sözlerini bilimden; bigelikten aşağı tuttu. Şimdi "bildik" izinde bir genç çağı firta gibi geliyor.

Haydi genç kardeşim, vatanın, Atanın, bilimin, RABBİNİN yolundan ayrılma. Sen de ayakta dur.

Miray KARADEMİR
8/B

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan nedir. 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara armağıdır

23 Nisanı bütün dünya çocukları kutlar. Mustafa Kemal Atatürk 23 nisanın çocuk bayramı olarak ilan etmiş. Mustafa Kemal'i her zaman kalbimizde taşıyoruz. 23 Nisan "da ülkemize , çeşitli ülkelerden çocuklar gelip gösteri yaparlar. Çocuklar dans edip, şiir ve şarkılar söyleyerek bayramlarını kutlarlar. Atatürk" Bü günün küçükleri yarının büyükleri." diyerek biz çocuklarına güvenini belirtmiştir. 23 Nisan'ı bütün herkes kutlayabilir.



Barışın Güvercini,

Ben 12 yaşında İzmirli bir çocuğum. Bu dünyada benim için çok özel insanlardan birisin. Sana olan sonsuz sevgim ve saygım sayesinde aydınlattığın yolda güvenle yürüyorum. Sen ve silah arkadaşların sayesinde kurulan, al bayrağımızın şanlı dalgalandığı bu güzel ülkede huzurla yaşamaktan mutluluk duyuyorum..

Senin kadar duyarlı, çalışkan, yardımsever, cesur, ileri görüşlü birini daha tanımadım. Seni kalbimin derinliklerinde hissediyor ve anlıyorum. Cumhuriyetin çocukları olarak biz seni görmeden sevdik, sesini hiç duymadan hissettik. Yokluğun bizim için hüznün ancak tarihimizde altın harflerle senin gibi bir kahramanımızın adı yazdığı için gurur duyuyoruz.

Bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Emanetine sahip çıkacağımıza ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

Nurlar içinde yat Ata'm, saygı ve özlemle anıyoruz.

Beyzanur SİLMEZ 6/A

23 NİSAN

ATAM

Hangi ülkede olursak olalım,
Hep bir arada olalım.
Kutlayalım bayramımızı,
Neşeyle barış içinde olalım.

23 Nisan bize,
Armağandır atamızdan.
Elimizde bayraklarla,
Kutlayalım bu güzel bayramı.

23 Nisan bizim şerefli günümüzdür,
Egemenliğimizin verildiği gün!
Tutuşalım hep birlikte el ele,
Bu bayramda toplanalım.
Atamız neler yapmış, analım.

Eğlenelim çocuklar,
Çoğalsın gönlümüzdeki vatan sevgisi!
Yolumuz hep ışık olsun,
Gönülden bağlı olalım egemenliğe!

**Zehra ALTUNBULAK
6/B**

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Atatürk,
Adı gibi şanlı bir Türk.
Vatanı gençlere armağan eden,
Küçük bir umut ile bizleri mutlu eden.

Küçüktün savaşı katıldın,
Yaşından dolayı geri atıldın.
Yine de azmettin,
Bize özgür yaşamı armağan ettin.

Büyüdün aldığı bayrağı eline,
Diktin Anadolu'nun tam üstüne!
Kovdun Yunan'ı, Fransız'ı,
Kan gibi yayıldı Türkün kırmızısı yayıldı.

**İ.Mete ALTUNBAŞ
7/A**



19 MAYIS 1919: VAR OLMA MÜCADELESİ

19 Mayıs denince aklıma şunlar gelir; 19 Mayıs bir milletin var olma mücadelesinin bizim bu günlere gelmemizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Mustafa Kemal Atatürk umutlarının tükendiği yerde "Bu milletin esir yaşayacağı yerde ölse daha iyidir!" diyerek Samsun'a çıkmıştır. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmış ve vatan topraklarının ebediyen bizim olacağını söylemiştir.

19 Mayıs 1919 aynı zamanda ulusal egemenlik kavramının da ortaya çıktığı gündür. Bu tarihten sonra Türk Milleti geleceğinin kendinin belirleyeceğini anlamıştır. Bu savaşlarda askerimiz hiç yalnız bırakılmamış cepheye elinde ne varsa götürmüştü.

Kurtuluş Savaşı boyunca binlerce kişi vatan için şehit olmuştur. Onların bize emanet ettiği bu güzel toprakların kıymetini bilelim ve vatanımıza her zaman sahip çıkalım.

Yezda GÖREN
6/B

ATAMIZ SAYESİNDE

Bu ülkeyi kuran
Ayakta tutan
Geleceğini kuran
Sevgili Atam

Senin önderliğinde
Milletimizin azmiyle
Halkımızın gücüyle
İlerledi bu vatan

Şimdi çok gelişti
Olanakları ilerledi
Tam yapmak istediğin gibi
Oldu bu vatan

İleride daha da gelişecek
Güçlenip büyüyecek.
Senin ülken
Daha da ilerleyecek

Emircan BAYRAKLI
7/F

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE

Çıktı o gün Samsun'a
Başlattı milli mücadeleyi
Yaşlı, genç, çocuk, kadın
Kimse korkmadan koştu savaşa

Kağnılarla taşıdılar mermileri
Dağ taş ova demeden
Kimse durmadı, kimse dinlemedi
Atam için, vatan için, dedi!

Baş koyup, karşı geldiler
Bu savaşı yenmeliydiler
Kimse korkup kaçmadı
Göğsünü gere gere çarpıştı

Baktı ulu önder bizlere
Cesaret verdi askerlere
Yenmeliyiz bu savaşı
Geleceklerde var selamette.

Ceren ŞAHİN
5-B



ÇANAKKALE SAVAŞI MUSTAFA KEMAL

Çanakkale dünyada eşi bulunmayan bir savaştır. Binlerce kişinin vatan için gözünü bile kırpmadan kendini ölüme attığı, çocuğunu, anasını, kardeşini geride bıraktığı tam da Türklere yakışan bir zaferdir.

Binlerce insan ölmüştür ama yeniden dirilselerde yeniden ölelim diyeceklerdir hepsi. Onlar için bu ölüm ölümden ziyade bir gururdur. Çünkü onlar vatanlarına öyle körü körüne aşıklardır ki hiç ölme korkusuna kapılmamışlardır. Yıkılmadan dimdik Çanakkale'de bir buçuk yıl savaşımlardır. Tam iki yüz elli bin kişi. Kimisi çocuk, kimisi baba, kimisi anne, kimisi bebekken ölmüştür. Tabii Çanakkale Savaşı sırasında kahramanlık gösteren ve savaşın seyrini değiştiren, nefartalarda ilk kıvılcımı atan Mustafa Kemal'in başarılarını unutmamak lazım. Aynı zamanda Kutuluş Savaşı'nda kime güveneceğini halk bu sayesinde görmüştür. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı sırasında gösterdiği başarı halkın ona olan güvenin artmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal'in kendilerine bir önder olduğunu bu savaşlar sırasında anlaşmıştır. Halk herşeyi ile Mustafa Kemal'e güvenmiş ve yanında durmuştur.

Vatan sevdasının başka bir adı yoktur. Mustafa Kemal demek aynı zamanda vatan, bağımsızlık ve özgürlük demektir.

Azad KARAMAN 8-B

ÇANAKKALE'Yİ HATIRLAYALIM

Çanakkale bu milleti bir araya topladı. Dünyaya meydan okudu ve bu millet en güzel destanı yazdı.

Çanakkale bütün dünyaya göğüs gererek bütün dünyaya karşı olarak harp ettiğimiz en güzel zaferdir. Bu zaferi kazanabilmek için kadın, çocuk, yaşlı demeden hep bir araya toplandı. Herkes koca bir kayanın altına koyarak kazandık bu şanlı zaferi. Her karış toprak asker kanı ile sulandı. Çanakkale uğruna gencecik şehitler verdik. Mustafa Kemal'in düşüncesi ile yürüdü bu ordu. Orda bir Seyit vardı, zaferi kazanalım diye. 210 hokka vardır dediler, Seyit dinlemedi. Üç defa 210 hokka götürdü, kan döküp "Ya ALLAH!" diyerek.

İşte bu kutsal vatanımızı bizim de aynı Atalarımız gibi, günü gelir sahip çıkıp korumamız gerekir. Biz bunu gözümüzü kırpmadan yerine getirmeliyiz.

Zehra ALTINBULAK



EN MUTLU GÜN

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

İzinden gideceğim.
Asla geri dönmeyeceğim!
Vatanımı, milletimi bayrağımı
ezdirmeyeceğim.
Yeri göğü ilkelerinizle inleteceğim.

Sayende buradayım.
İlkelerinden çıkmayacağım.
Dağlara, taşlara sığmayacağım!
Seni hiçbir zaman unutmayacağım.

İstiklal ve istikbal uğruna
Savaşacağım düşmanla
Yeni nesil burada
Gözün arkada kalmaya

Günümüze ışık oldun
Bizi mutluluğa kavuşturdun
Alın teri ile kurdun
Bizleri hep korudun

Çocukların sevinci
23 Nisan'ın habercisi
Armağan etti bize bu şerefli egemen-
liği
Sarı saçlı Mustafa Kemalim

Meryem UZUNDAL
7/B

GELİYOR PAŞAMIZ

İşgal altındaydı vatan toprakları
Herkesi bir korku bir telaş sardı
Geldi Mustafa Kemal başlarına
Serpildi içlerini bir ferahlık

Kaldırdı tüm cihana başını
Bırakmadı asla kafirlere, bu güzel vatanı
Onun için ya vatan ya ölüm vardı
Çünkü o Mustafa Kemal Paşa'ydı

Kimsede artık ne korku kaldı, ne telaş
Hepsi kitlendi birbirine, hepsi bir baş
Zaferle sonuçlandı bu savaş
Atatürk'le çağdaşlaştı yaşamımız

Azad KARAMAN
8/B

MUSTAFA KEMAL'İM

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Türk milletini özgür yaşatan,
Bir kuş gibi uçmamızı sağlayan,
Bizi ayakta tutan,
Sarı saçla Mustafa Kemal'im.

Sen gönülleri alıp geçen,
Yükleri fetheden,
Milletini vatanını seven,
Koca yürekli Mustafa Kemal'im!

Irmak OCAK
7/A

LİDER

Mustafa Kemal tarihin görüp görebileceği en iyi liderdir. Tarih sahnesinde onu ilk kez 31 Mart Vakası'nda 2. Meşrutiyet zamanında Abdulhamit taraftarlarının çıkarmış olduğu bir ayaklanmadır.

Burada Mustafa Kemal'in rolü kurmay başkanlığı yapmasıydı. Burada Hareket Ordusu denilen bir toplulukla bu ayaklanmayı bastırmıştı. Bu olay liderimizin yapacağı sayısız devrim ve vereceği savaşların habercisiydi.

Bu olay TÜRKİYE'nin habercisiydi. Daha sonra İtalya'nın Trablugarp'ı işgal etmesi ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, oraya gazeteci kılığında gidip halkı örgütleyerek düşmanı def etmenin yollarını aradılar. Bu olay Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliğini kanıtlamaktaydı. Ne büyük adamdır o değil mi, üç dil bilmekteydi. Fransızca yazıp konuşabilir fakat Almancayı anlar ama konuşamazdı. Farsça ve Arapçayı mükemmel derecede bilmekteydi.

Ülkesi için kendi hayatından çalan bir adamdı. Kendi ülkesinde ona karşı yapılan hakaretler, heykellerine, fotoğraflarına, resimlerine saldıranlar ve daha niceleri. Bilsinler ki biz onun gövdesine tapan putperestler değil, ölmez eserinin manasına bağlı bir şuuruz. Şunu dememişler miydi Atatürk Kur'an'ı Türkçe okuttu diye, eleştiriler peki? Sadece bu kadarda değil daha fazlası var. Kurtuluşumuzun önderi olan M. Kemal'tarihçe seçilmeyecek siyasetçiler, silmeye, karalamaya çalıştılar. Ama ne olursa olsun başaramadılar. Ona ayyaş dediler kurduğu devleti ayıkken yönetmediler. Hep uzaktan örnek vermeyelim değil mi? Sınıfımdan veriyim bir tane. X kişisi Mustafa Kemal hakkında "o kim ki halifeti kaldırdı?".

Evet isterseniz tekrar okuyun, bunu dedi. Biz İnkılapların tarihini işliyoruz ve nedenini biliyoruz. Bilen var mı biz ne ara bu hale geldik, bu denli kör olduk? O bizi "kız-erkek" diye ayırmak yerine "Ey TÜRK gençliği!" diye haykırıp birleştirdi. Bir Türk genci olarak onun fikirlerini benimseyerek bu fani hayatta Türk olarak yaşayacağıma yemin eder ve nice Mustafa Kemal fikirli nesillere selam gönderirim...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Adıdır onun Atatürk,
Yurdumuzu kurataran
Bizim için savaşan
Özgürlüğe kavuşturan

Gece gündüz demeden
Gözlerini kırpmadan
Toplardı askeri
Yenerdi düşmanı

Yenilikte devrim yaptı
Kadın haklarını verdi
Eğitimi bize bahsetti
Bize bir yol gösterdi.

Bize örnek olan bir lider
Bize bayrağımızı veren
Bizi yurdumuza kavuşturan
Ne mutlu Türküm diyene!

Nilüfer YEKE

7/F

Hamiyet GÜNDEM

8/B

MUSTAFA KEMAL'İM

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Öyle bir vatandı ki kurtardığın,
Tükenmek nedir bilmez.
Cumhuriyeti emanet ettiğin gençlikte,
Mustafa Kemal sevgisi hiç bitmez.

Önderim, liderim, mavi gözlü devim,
Sensin benim bayrağımın elçisi
Özgürlüğümün temsilcisi
Gökyüzünde dalgalanan bayrağımın
Sensin yeryüzündeki simgesi!

Mehmet Ramazan TONAY

7/B



ÖĞRETMENLERİMİZE ATAMIZI SORDUK

En büyük lider, yokluktan ve savaştan var eden, büyük bir insandır.
(Hasan ARDALI)



Atatürk sadece bizim değil tüm dünyanın lideridir. Böylede kalmaya devam edecek.

(Emel ZAN)



Atatürk'ü anlatmaya değil bir cümle, bir paragraf yetmez.
(Yasin KATIRCI)

Atatürk bir millete, milli şuurunu hatırlatarak, ne için yaşamak ve ne için ölmek gerektiğini kamçulamış bir liderdir.
(Ebru YILDIRIM)



Bir cümleye sığamayacak kadar büyük bir insan.En büyük rakibi Corchul'unda dediği gibi "Yüz yılda yetişebilecek bir dahi." O dahi de bizim topraklarımızda.

(Kerim GÜVEN)

Vizyon sahibi bir kişiliğe sahipti.
(Cengiz KORKMAZ)



Dünya lideriydi.
(Tarkan YAVUZ)

Bir milletin başına gelebilecek en güzel şeydir.
(Duygu TAŞKESEN)

Dünyaya bir kere gelebilecek bir lider.
(Serap BALLI)

Her şeyi başaran büyük bir adam.
(Faruk TÜRK)

Zeki, vicdanlı, çalışkan liderimiz.
(Selma TAN)



Gelmiş geçmiş ve gelecekte eşi benzeri olmayan bir insan.
(Asya GÜLİRMAK)





Dünyada yalan nedir bilmeyen ve işini en düzgün yapan tek insan.
(Hacer ÖZKAN)

Çalışkan, örnek alınacak insan.
(Özge AKIN)

Önümüzdeki ışıktır.
(Mukaddes SARIOĞLU)

Hayattır.
(Selda AYDIN)

Dünyadaki herkesin örnek aldığı bir kah-



amandır.

(Dilek KARABAKAN)

"Eğer kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım." diyen okumaya tutku ile bağlı insan.

(Tülay MURAT)

Türkiye'yi yoktan var eden ve Cumhuriyetimizi kuran büyük bir liderdir.
(Yavuz KURT)

İstedğini bilen, bildiğini yapan, olmaz denilen fikirlerin mimarı.
(Funda COŞKUN)

İmkansızın çok fazla zaman aldığı gösteren kişi.
(Gökhan BAKIŞKAN)

Yüz yılda bir rastlanan lider.
(Murat TİMUR)



Atatürk yüzyılın dahisidir.
(Çiğdem AYKURT)



GENÇ

19 Mayıs 1919,
Samsun titriyor ey Türk halkı!
Bandırma çıktı, yolda, geliyor,
Yetişin birinin bu ülkeyi kurtarması gerekiyor!

Ey Türk gençliği, ey parlak hilal,
Atan seni seçti, bu vatana sensin helal!
Sen geleceksin, sen ki ileride olan bizsin,
Onlar sana göz dağı vermesin!

Aç ellerini, tektir O ,sana bakıyor,
Şah damarında atan kan bir Allah rızası,
Senin yanın da olanlar sana bakıyor,
"Sensin bizi kurataracak, aç gözlerini" diyor!

Mustafa Kemal geliyor ey Samsun!
Yanında binlerce genç, yüzlerce fidan.
Parlıyor hepsi, kimi genç kimi asker,
Var olan hilallerinin yanında hepsi birer yıldız,
Söylene dursunlar, asıl güç geliyor!

Miray KARADEMİR
8/B

SENİ HİÇ GÖRMEYEN SEVDİM

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Şu an bu mısraları okuyamayacaksın,
Elini başıma koyup tebrik edemeyeceksin beni.
Ama hep kalbimde, olacaksın,
Sana egemenliğimizi sağladığın için minnet-
tarım.

Duyuyorum bazen arkandan konuşuyorlar.
İtiraz ediyorum onlara.
Nasıl vatan sever olduğnu haykırıyorum,
Tıpkı bir Atatürk genci gibi.

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Bizler için canını feda eden
Bayrağı için
Düşmanı yenen
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Tek amacı vatan ,bayrak ve
Bu yurdu düşmandan kurtarmaktı.
Kalbi o kadar temizdi ki bizi herşeyden korudu,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Bayrağını sevdiği gibi
Çocukları da çok severdi
Onlar için canını bile feda ederdi
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Merve KONUK
7/B

Ey denizi andıran gözlere sahip liderim,
Şu an Anıtkabir'de olsan bile,
Kalbimin en derinindedin.
Sana olan sevgimi sığdıramıyorum bu ülkeye.

Bazen düşünüyorum da
İyiki varsın diye,
Sen olmasan gençliğin çocuklarını,
Kim okşayıp sevecekti?

23 Nisan'ı bize armağan ettin.
Bizi önemseydiğin için ,
Gençliğe bu kadar armağan bıraktığın için,
Çok teşekkür ederim Atam.

Damla AYDIN
7/A

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Yurdumuzu o şanlı kahraman korudu,
Padişahı o kovdu,
O güçlü ordu savaştı bir umutla.

Sadece seni tek çocuklar gibi sevemez.
Senin şanına kimse kötü laf edemez.
Kimse senin kahramanlığınla boy ölçüşemez.

Seni unutmamak kahramanların kahramanı!
Senin sayende buradayız.
Senin sayende özgürüz ,
Kahramanların kahramanı.

Berke TAŞDEMİR
7/B

Ey devlerin devi!
Şanı toprakları aşan liderim.
Türklüğün mihengi,
Mavi gözlü Mustafa Kemal'im.

Çocukluğumuzu yaşatan,
Egemenliğimizi anlatan,
Bizi çıkmazdan kurtaran,
Sensin Mustafa Kemal'im.

Gün aydı, karıncalar uyandı,
Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkardı.
Meclis kuruldu şanlı topraklarda,
Senin sayende başladı, egemenlik bayramı.

Bugün 23 Nisan,
Çocuk sesleriyle mutlu oluyor insan.
Gölgelerde dalgalanan bayrağımız,
Gülümsüyor bize çaktırmadan.

Mediha EYİLMEZ
7/B

SANAT VE BİR ADIM DAHA

"Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye için yeni bir adımdı bilim gibi sanatta. Bir kültür sanatsız ise eksikti. Çağdaşlık yolunda atılması gereken adımların başlarını çeken sanat, artık yaygınlaşmış ve Türkiye için rejim değişikliği, yapılan yeniliklerle devam ediyordu. Kalkınma planları ile kolaylaşan adımlar çetinlikleri de beraberinde getiriyordu. Bastırılan, etkileri azaltılmış isyanlar tamamen bitsin dileği ile inkılaplar ve meclis hükümleri sıklaştırılmıştı. Bu yola ayak uydurması gereken Türkiye, Mustafa Kemal ile birlikte damarlarından birini artık sanata bağlamıştı. Edebi, işitsel, sözselsel, tiyatral ve birçok sanat dalını özümsemiş, Türk Sanat Tarihi'ne yeni bir imza daha atmıştı Mustafa Kemal. Gelişimin yeni bir devamı daha olmuştu. Sözlerinde sıkça sanattan bahsederdi Mustafa Kemal.

Edebi eserlere ilgisi büyüktü, tıpkı müziğede olduğu gibi. Öyleki Safiye Ayla en sevdiği müzik sanatçılarından biriydi. Görüşmelerde sık sık sevdiği şarkıları söyletirdi ona. "Çalı Kuşu" adlı romanı elinden bir kez olsun düşürmez, rast gele bir ayfasını açıp okurdu. Sanata ve eserlere her daim yönelmemizi isterdi çünkü onlara verilen değer boş olmadığını yeni nesillerin, asıl bilgilerini ve o dönemde nasıl yaşadıklarını bu biçimle öğrenebileceklerini düşünürdü. Haksız da sayılmaz.

Günümüzde herhangi bir tabloya baktığınızda veya bir şiir, bir roman, bir yazı okuduğunuz da, o döneme ait birşey gördüğünüz de hayal edebiliyoruz yaşananları. Ey Atam sana selam olsun, bize öğrettiklerin ve gösterdiklerin paha biçilemez.

Miray KARADEMİR
8/B



KAZANDIK SAVAŞIMIZI

Atam çıktı samsuna
Başlattı dirilişi,
Umut oldu can oldu
Bu millete önder oldu.

Yurdu sarmıştı düşman
El ele verdik birlikte
Pes etmedik hiç bir zaman
kazandık bu savaşı

Güçleri birleştirdik.
Savaşımızı kazandık.
Hep birlikte savaştık.
Hep birlikte kazandık.

Yezda GÖREN

GELECEK BİZİM ELİMİZDE

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir gündür.

Mustafa Kemal, geleceği bizlerin elinde gördüğü için bu bayramı biz çocuklara armağan etmiştir.

Düşünsenize dünyada hangi ülkede böyle bir bayram vardır?

Ona çok şey borçluyuz. şu an okuyorsam bu Atatürk'ün sayesinde.

Çocuklar geleceğin kahramanlarıdır. Bir ülkenin geleceği çocukların ellerindedir. Çocukları, gençleri okumayan milletler; gelecek için çabalamayan milletler yok olmaya mahkumdur. İlerleyip gelişmek için durmadan çalışmalıyız.

Yapmamız gereken ülkemize sahip çıkmak, gelecek için çalışmak gerekir.

İyiki varsın ATAM...

Fatma ŞAFAK 6-B

BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLK ADIM...

19 MAYIS 1919



İZİNDEYİZ ATAM...



ETKİNLİKLERİMİZ





BAŞARILARIMIZ



ATLETİZİM TAKIMIMIZ GRUP 2.SI OLDU.

Okulumuz takım halinde Denizli 'de grup 2. si olmuştur. 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Bursa 'da yapılacak "Okullararası Puanlı Atletizm Birinciliği" yarışlarına İzmir 'in tek erkek takımı olarak katılma hakkı kazanmıştır. Bu başarıda emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz ve atletizm antrenörü Tarkan YAVUZ ile öğrencilerimizi tebrik eder, finallerde başarılar dileriz.

<i>Kategori</i>	<i>Öğrenci Adı ve Soyadı</i>	<i>Süre</i>	<i>Derecesi</i>
<i>60 m</i>	<i>Yusuf ODABAŞ</i>	<i>8,60</i>	<i>25.</i>
<i>80 m</i>	<i>Hasan Can KOCAYEL</i>	<i>10,34</i>	<i>3.</i>
<i>800 m</i>	<i>Abdullah AYTEKİN</i>	<i>2,25</i>	<i>7.</i>
<i>Yüksek Atlama</i>	<i>Deniz Kaan KARTAL</i>	<i>1,59</i>	<i>3.</i>
<i>Cirit</i>	<i>Arda GÖKTAŞ</i>	<i>28,80</i>	<i>9.</i>
<i>2000 m</i>	<i>Abdullah AYTEKİN</i>	<i>6,59</i>	<i>12.</i>
<i>100 m engelli</i>	<i>Deniz Kaan KARTAL</i>	<i>17,15</i>	<i>4.</i>
<i>Uzun atlama</i>	<i>Hasan Can KOCAYEL</i>	<i>5,11</i>	<i>8.</i>
<i>Gülle</i>	<i>Arda GÖKTAŞ</i>	<i>11,22</i>	<i>2.</i>
<i>5X80 m bayrak takım halinde</i>		<i>50,48</i>	<i>1.</i>
<i>Genel Sıralama takım halinde</i>			<i>2.</i>

TIME

The Weekly News-Magazine



Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

VOL. I, NO. 4

MUSTAPHA KEMAL PASHA
"Where is a Turk his own master?"—See page 8

MARCH 24, 1923